



ΕΤΟΣ 61ον

10 Νοεμβρίου 2013

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 45 (3154)

ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

Κατά τή διάρκεια της ἐπί γῆς παρουσίας του καί μέ τήν ἔναρξη τοῦ λυτρωτικοῦ του ἔργου ὁ Χριστός ἐπέλεξε μιά ὄμάδα μαθητῶν, τούς μετέπειτα Ἀποστόλους, πού ἀνέμεναν τόν Μεσσία σύμφωνα μέ τίς προρρήσεις τῶν προφητῶν ἀπό Μωϋσέως μέχρι καί τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἡ διδασκαλία του ἔγινε ἀποδεκτή μέ προθυμία ἀπό τούς μαθητές του καί μετά τήν κάθοδο τοῦ Ἅγιου Πνεύματος σκορπίστηκαν σ' ὅλο τόν τότε γνωστό κόσμο γιά νά κηρύξουν τό Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας (Μτ. 19,19-20).

“Ομως ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ θέλησε νά καλέσει στό ἀποστολικό ἔργο καί ἔνα πρόσωπο πού δέν συγκαταλεγόταν στούς δώδεκα Ἀποστόλους, οὔτε ἦταν ἀνάμεσα στήν ὄμηγυρο τῶν Ἀποστόλων κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Ὁ Κύριος ἐπέλεξε γιά Ἀπόστολό του ἔνα φανατικό Ἐβραϊο, ἔνα φανατικό φαρισαϊο, ἔνα διώκτη τῆς Ἀποστολικῆς Ἑκκλησίας, τόν ἄγιο ἀπόστολο Παῦλο, τόν πρώτον Σαῦλο (Γαλ. 1,13-14).

Κάλεσμα καί ἀποδοχή

Εἶναι ἀναμφίβολα ἄξιο θαυμασμοῦ καί ἀπορίας πῶς ἐκλήθη γιά νά ύπορετήσει τόν Θεό ἔνα πρόσωπο πού ὅχι μόνο δέν είχε ἀποδεχθεῖ τόν Χριστό καί τή διδασκαλία του, ἀλλά ἦταν καί ἐνάντιος σ' αὐτή, διώκτης ὄσων πίστευαν στόν Ἰησοῦ Χριστό.

‘Ο ἀπ. Παῦλος μᾶς ἔξηγεῖ ὅτι ἡ κλήση του ἦταν ἐπιθυμία τοῦ Θεοῦ: «Εὔδοκοσεν ὁ Θεός, ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μπτρός». Ἡταν θέλημα τοῦ Θεοῦ νά τόν ἐκλέξει ἥδη ἀπό τήν κοιλιά τῆς μπτέρας του.

‘Ἐπίσσως ὅτι ἡ κλήση του ἔγινε γιατί ὁ Θεός θέλησε νά τοῦ ἀποκαλύψει τόν Μονογενῆ του Υἱό, «ἀποκαλύψαι τόν Υἱόν Αὐτοῦ ἐν ἐμοί». Ὁ Θεός ἔξετάζει τίς προθέσεις τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, διότι εἶναι ὁ μόνος πού γνωρίζει καλύτερα

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Γαλ. α' 11-19)



Τό κέρυγμα τοῦ εὐαγγελίου

΄Αδελφοί, γνωρίζω δὲ ὑμῖν τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γάρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸν οὕτε ἐδίδάχθην, ἀλλὰ δι’ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡκούσατε γάρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὅτι καθ’ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ξηλωτῆς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. Ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεός δὲ ἀφορίσας με ἐξ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι τὸν νίον αὐτοῦ ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἷματι, οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ιεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν. Ἔπειτα μετὰ ἣ τρία ἀνῆλθον εἰς Ιεροσόλυμα ἰστορῆσαι Πέτρον, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε. Ἐτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

ἀπό όποιονδήποτε τόν ἄνθρωπο ως δημιουργός του. Καί ὅταν οι προθέσεις είναι ἀγαθές, ὁ Πατήρ ἀποκαλύπτει τόν Υἱό, διότι «κανένας δέν γνωρίζει πραγματικά τόν Υἱό παρά μόνο ὁ Πατέρας» (Μτ. 11,27).

Μέ βάσον αὐτή τή διαπίστωση γνωρίζει ἀπό πρίν, ως παντογνώστης, ποιός θά ἀποδεχθεῖ τήν κλήσην του. Καί στόν κατάληπτο καιρό τοῦ ἀποκαλύπτει τό θέλημά του, τόν καθεῖ γιά νά τοῦ ἀποκαλύψει τό θεϊκό μεγαλεῖο καί τή πιτρωτική θυσία τοῦ Υἱοῦ του καί νά τόν κάνει συνεργό, σκευος ἐκλογῆς στή σωτηρία τοῦ κόσμου. Είναι ἑκεῖνο πού ὁ Ἀπόστολος πέει σέ ἄλλο κείμενό του: «Ἐκείνους πού ὁ Θεός γνώριζε ἀπό πρίν ὅτι θά ἀνταποκριθοῦν στήν κλήσην Του αὐτούς καί ἔκάθισε» (Ρωμ. 8,29).

Κλήση καί μεταστροφή

Στήν περίπτωση τοῦ Ἐθναποστόλου γιά νά ἀποδεχθεῖ τήν κλήσην ἔπρεπε νά μεταστρέψει τό φρόνημά του καί ἀπό φαρισαῖος νά γίνει ἀκόλουθος τοῦ Ναζωραίου, ἀπό διώκτης νά γίνει ἀφοσιωμένος μαθητής καί ἀπόστολος. Καί δέν είναι εὔκολο νά γίνει μιά τέτοια μεταστροφή χωρίς τήν παντοδύναμη παρέμβαση τῆς θείας χάριτος. Ο ἕδιος ὁ Παῦλος πέει ὅτι τή μεταστροφή του τήν ἔκανε «ὁ καλέσας διά τῆς χάριτος Αὐτοῦ». Ἐκεῖνος πού τόν εἶχε προορίσει, Ἐκεῖνος τόν κάλεσε καί τόν βοήθησε νά μεταστραφεῖ μέ τήν ἐνέργεια τῆς χάριτός Του. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀποδεικνύεται ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ πού μπορεῖ καί μεταστρέψει διαθέσεις, φρονήματα, θελήσεις, ἀποφάσεις καί πράξεις τῶν ἄνθρωπων καί νά τίς προσαρμόζει στό θέλημά του. Ἀρκεῖ νά ύπαρχει ἀνταπόκριση.

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, σᾶς κάνω γνωστόν, δι τό εύαγγέλιον, τό ὁποῖον ἐκηρύχθηκε ἀπό ἐμέ, δέν εἶναι ἀνθρώπινον, διότι οὔτε τό ἐπῆρα οὔτε τό ἐδιδάχθηκα ἀπό ἀνθρώπους ἀλλά δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐχετε ἀκούσει, βέβαια, τίνι ἄλλοτε διαγωγήν μου εἰς τόν Ἰουδαϊσμόν, δι τὸν ὑπερβολικά κατεδίωκα τίνι ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τίνι πολεμοῦσα. Καὶ είχα μεγαλύτερες προόδους εἰς τόν Ἰουδαϊσμόν ἀπό πολλούς συνομπλίκους συμπατριώτας μου, μέ τόν ὑπερβολικόν ζῆλον πού ἔδειχνα διά τάς πατρικάς μου παραδόσεις. Ὁταν ὅμως εὑδόκησε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος μέ ξεχώρισε ἀπό τίνι κοιλιά τῆς μπτέρας μου καὶ μέ ἑκάλεσε διά τῆς χάριτός του, νά ἀποκαλύψῃ μέσα μου τόν Υἱόν του, διά νά κηρύξτω αὐτόν εἰς τά ἔθνη, ἀμέσως δέν συμβουλεύθηκα ἀνθρώπους, οὔτε ἀνέβηκα εἰς τά Ἱεροσόλυμα πρός ἐκείνους πού ἡσαν ἀπόστολοι πρίν ἀπό ἐμέ, ἀλλ' ἔφυγα εἰς τίνι Ἀραβίαν καὶ πάλιν ἐπέστρεψα εἰς τίνι Δαμασκόν. Ἔπειτα, ὕστερα ἀπό τρία χρόνια, ἀνέβηκα εἰς τά Ἱεροσόλυμα διά νά γνωρίσω τόν Πέτρον καὶ ἔμεινα κοντά του δέκα πέντε ἡμέρας. Ἀλλον ἀπό τούς ἀποστόλους δέν εἶδα παρά τόν Τάκωβον, τόν ἀδελφόν τοῦ Κυρίου.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη,
Ἄρχιμ. Εὐ. Αντωνιάδου, Ἀμ. Αμπιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Ἀδιαφορία καὶ ἀνταπόκριση

Ἐκεῖνο πού χαρακτηρίζει στήν ἐποχή μας πολλούς στήν σχέση τούς με τόν Θεό εἶναι συνήθως ἡ ἀμέθεια καὶ ἡ ἀδιαφορία. Τό παράδειγμα, ὅμως τῆς μεταστροφῆς τοῦ Ἀποστόλου δίνει ἐλπίδα σέ ὅλους μας ὅτι μποροῦμε νά ἀλλάξουμε τίς προθέσεις μας, τίς σκέψεις μας, τίς πράξεις μας σέ όποιαδήποτε στιγμή τῆς ζωῆς μας. Ὁλος ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας στήν γῆ εἶναι «καιρός εὐπρόσδεκτος» ἀλλαγῆς, μεταστροφῆς. Τί καὶ ἄν δαπανήσαμε χρόνο ἀπό τή νεότητά μας ἢ τήν περίοδο τῆς ὡριμότητάς μας στή ματαιότητα τοῦ κόσμου. Τί καὶ ἄν ἀκόμη καὶ αὐτή τή στιγμή πολλοί ζοῦν ἔξω ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐάν ύπάρχει ἐσωτερική διάθεση, ὁ Θεός εἶναι πρόθυμος νά εἰσέθει μέσα μας διά τῆς χάριτος Αὐτοῦ καὶ νά μᾶς προσκαλέσει κοντά Του.

Καὶ ὅπως ὁ Ἀπόστολος εἴπε ὅτι ἀποκαλύφθηκε ὁ Θεός «ἐν ἐμοί», δηλ. μέσα του, κατά τόν ἴδιο τρόπο εἶναι βέβαιο ὅτι περιμένει νά ἀποκαλυφθεῖ καὶ στόν καθένα πού ἐνδιαφέρεται, ἀναζητεῖ, ἐπιδιώκει ἐνδόμυχα τόν Θεό. Εἶναι πρόθυμος ὁ Θεός νά μᾶς ἀποκαλύψει τήν παρουσία Του στό πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ Του. Ἐκεῖνος μόνο γνωρίζει τόν Θεό Πατέρα γιατί εἶναι κι Αὔτός Θεός. Ἐκεῖνος ἀποστέλλει τό Πνεῦμα τό Ἀγιο σέ ὄσους τόν ἀναζητοῦν. Καὶ δέν χρειάζεται νά τόν ψάξουν γιά πολὺ. Εἶναι μέσα στήν Ἐκκλησία. Εἶναι Αὔτός ἡ Ἐκκλησία. Ἡ μεταστροφή μας πρός τήν Ἐκκλησία εἶναι μεταστροφή στόν Χριστό. Καὶ μεταστροφή στόν Χριστό εἶναι στροφή στόν ἀληθινό Θεό.

Ἄρχιμ. Χ. Ν.

10 Νοεμβρίου 2013: ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΛΟΥΚΑ
Όλυμπα, Τερτίου κ.λπ. ἐκ τῶν 70 (α' αι.). Ὁρέστου μάρτ. τοῦ Τυανέως († 304).
Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ Καππαδόκου († 1924).
ΤΧος: γ' – Έωθινόν: Θ' – Ἀπόστολος: Γαλ. α' 11-19 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ι' 25-37.
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ: 17 Νοεμβρίου, Θ' Λουκᾶ.
Ἀπόστολος: Γαλ. β' 16-20 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ιβ' 16-21.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ

Η Ἀποστολική Διακονία θέλοντας νά συμβάλλει στήν καλύτερη κατάρτισην
ὅσων βοηθοῦν τό κατηχητικό καί ἐνοριακό ἔργο ἢ ἀσκοῦν ἐκπαιδευτικό καί
κοινωνικό πειτούργημα, συνεχίζει τή πειτουργία τοῦ ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου
Κατηχήσεως.

Γιά πληροφορίες οι ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά ἀπευθύνονται: α) στό Γραφεῖο
Κατηχήσεως καί Νεότητος τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, τηλ. 210 7272347-
348 (καθημερινά 8 π.μ. – 2 μ.μ. ἐκτός Σαββάτου καί Κυριακῆς), β) στήν ιστοσελί-
δα τοῦ Ὀργανισμοῦ, www.apostoliki-diakonia.gr στήν ἐνότητα Κατήχηση στήν
όποια περιγράφονται ἀναμνητικά ὅλες οι ἐκπαιδευτικές-κατηχητικές δραστηριό-
τητες τοῦ Γραφείου Κατηχήσεως.

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Γραφεῖο Ἐξωτερικῆς Ιεραποστολῆς τῆς

Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ελλάδος

Τό Σεμινάριο πραγματοποιεῖται ἀπό τό Σάββατο 19 Ὁκτωβρίου ἐ.ἔ. ὡρα 18:00.
Εἶναι ἀνοικτό καί ἀπροϋπόθετο γιά ὅσους ἐνδιαφέρονται νά τό παρακολουθήσουν.

Διδάσκονται τά ἀκόλουθα μαθήματα:

- Σύγχρονη Ιεραποστολή • Κανονικό Δίκαιο Ιεραποστολῆς • Τριτο-
κοσμική Κοινωνιολογία • Θεολογία Ιεραποστολῆς • Ιεραποστολική
Ἀγιολογία • Στοιχεῖα Τροπικῆς Νοσολογίας • Ἀφρικανική Έθνολο-
γία • Ιεραποστολική Πρακτική καί Μεθοδολογία
- *Πληροφορίες στά τηλέφωνα: 210 7272315-316*

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καί ὡρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κόρυγμα τῆς
«Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἱ. Ναό Ἀγίας Εἰρήνης (όδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἢ ἀκολουθία τοῦ
Ἐσπερινοῦ.

„ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ“, ἔβδομαδιαῖ φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου
Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἵερων ναῶν
διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

“Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ δύο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr