



ΕΤΟΣ 62ον

10 Αύγουστου 2014

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 32 (3193)

ΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Μετά τόθαῦμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τοῦ ποιητικοῦ πομπασιασμοῦ τῶν ἄρτων καὶ τῶν
ἰχθύων στὸν Πατλαιστίνη καὶ τὸ χορτασμό τοῦ μεγάλου πλήθους πού βρισκό-
ταν ἐκεῖ, ὁ λαός παραθηρεῖ. Πιστεύει, μέ αφορμή αὐτό τὸ θαυμαστό σημεῖο, ὅτι
μπορεῖ πλέον νά iκανοποιηθεῖ κάθε ἀνάγκη καὶ μεσσιανική προσδοκία του.

Βλέποντας ὁ Κύριος ὅτι τὸ πνευματικό Του ἔργο κινδυνεύει νά παραθεωρη-
θεῖ καὶ νά παρανοθεῖ, ἀπομακρύνει τούς μαθητές Του στὴ λίμνη καὶ ὁ Ἱδιος
ἀποσύρεται στὸν ἡσυχία γιά νά προσευχηθεῖ, δείχνοντας ἔτσι καὶ σ' ἐμᾶς ὅτι
πρὶν ἢ στὴ διάρκεια κάθε δυσκολίας, πειρασμοῦ ἢ σοβαροῦ ἔργου, πρέπει νά
καταφεύγουμε στὸν προσευχῆ.

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Χριστοῦ

Μέσα στὴ δίνη τῆς τρικυμίας καὶ τὸ σκότος τῆς νύχτας ἐμφανίζεται ὁ Χρι-
στός, γνωρίζοντας ὅτι οἱ μαθητές Του κινδυνεύουν. Οἱ μαθητές τὰ χάνουν νομί-
ζοντας ὅτι πρόκειται γιά φάντασμα, ἀλλὰ Ἐκεῖνος ἀμέσως τούς λέει νά μή φο-
βοῦνται, νά ἔχουν θάρρος γιατί εἶναι ὁ Διδάσκαλός τους αὐτός πού στέκεται δί-
πλα τους. Τότε ὁ Πέτρος τοῦ ζητάει νά περπατήσει πάνω στὰ νερά, ὅπως
ἀκριβῶς Ἐκεῖνος. Ὁ Χριστός τὸν προσκαλεῖ καὶ ὁ Πέτρος κατά χάρη περπατάει
πάνω στὰ νερά τῆς βαθιᾶς λίμνης. Ὅσο κέντρο τῆς προσοχῆς του ἔταν ὁ Κύ-
ριος, προχωροῦσε πάνω στὰ νερά χωρίς ἐμπόδιο. Μόλις ὅμως μετακινήθηκε ἡ
προσοχή του σὲ ἄλλους πλογισμούς, ἀρχισε νά βυθίζεται μέ αποτέλεσμα τὴν
κραυγὴ «Κύριε σῶσον με!». Ἀμέσως ὁ Χριστός τὸν συγκρατεῖ καὶ τὸν «ἐπανα-
φέρει», ρωτώντας τὸν γιατί ἔδειξε ὀλιγοπιστία καὶ δειλία. Μπαίνουν κατόπιν
στὸ πλοϊο, ὅπου οἱ μαθητές ὁμοιόγογοῦν τὸν Χριστό σάν Υἱό τοῦ Θεοῦ.

Τόν Θεό δέν πρέπει νά τὸν πειράζουμε. Θά ἔταν τουπλάχιστον ἀφελές νά ζη-
τούσαμε ἀπό Ἐκεῖνον νά μᾶς iκανώσει νά περπατήσουμε πάνω στὴ θάλασσα.
“Ἀλλωστε δέν θά εἶχε νόημα τώρα κάτι τέτοιο.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. 10' 22-34)



«Ἐγώ εἰμι· μή φοβεῖσθε»

Τῷ παιδῷ ἐκείνῳ, ἡνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς Μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἵνα σὺ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὅρος κατ’ ἴδιαν προσεύξασθαι. Ὁφίας δὲ γενομένης, μόνος ἦν ἐκεῖ. Τὸ δὲ πλοῖον ἥδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. Τετάρτη δὲ φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, περιπατῶν ἐπὶ τῆς θαλάσσης. Καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ Μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα, ἐταράχθησαν, λέγοντες ὅτι φάντασμά ἔστι· καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἐκραξαν. Εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, λέγων· Θαρσεῖτε· ἐγώ εἰμι· μή φοβεῖσθε. Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος, εἶπε· Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρός σε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα. Ο δέ εἶπεν· Ἐλθέ. Καὶ καταβάς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος, περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα, ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἴσχυρόν, ἐφοβήθη· καὶ ἀρξάμενος καταποτίζεσθαι, ἐκραξε, λέγων· Κύριε, σῶσόν με. Εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ· Ὄλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; Καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. Οἱ δὲ ἐν τῷ πλοιῷ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, λέγοντες· Ἄληθῶς Θεοῦ Υἱὸς εἶ. Καὶ διαπεράσαντες, ἥλθον εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτ.

Μέ τη χάρη Του ὅμως περιπατᾶμε πάνω στά κύματα τῆς παρούσας ζωῆς καί δοκίμως μόνο δέν καταποντιζόμαστε παρόλο τόν ἀγώνα, ἀλλά καὶ αἰσθανόμαστε διαρκῶς ἐνδυναμούμενοι τόν Χριστό δίπλα μας. Ἀκόμη κι ἃν ὑπάρχουν φορές πού στή διάρκεια τοῦ ποιημού νομίζουμε ὅτι εἶναι ἀπών, Ἐκεῖνος εἶναι πάντοτε κοντά μας καὶ μᾶς παραστέκει. Εἶναι ἐκεῖνες οι στιγμές πού συστέλλεται ἡ αἰσθηση τῆς Χάρης μέσα στήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου καὶ αὐτός γεύεται τά πικρά ὕδατα τῶν παθῶν, τῶν κακῶν καὶ διεστραμμένων ἐπιθυμιῶν, κλίσεων καὶ ροπῶν τῆς καρδιᾶς του καὶ αἰσθάνεται νά βυθίζεται στήν ἀπόγνωση. Κραυγάζει τότε «μετά κραυγῆς ἴσχυρᾶς καὶ δακρύων» στόν μόνο πού μπορεῖ νά τόν σώσει κι Ἐκεῖνος ἔρχεται καὶ τόν ἀναστκώνει χαρίζοντάς του τή σωτηρία ἀπό βέβαιο πνιγμό.

«Χριστός καθεύδει»

«Χριστός καθεύδει», ὁ Χριστός «ἀποκοιμήθηκε» δηλαδή, εἶναι μιά συγκλονιστική φράση πού χρησιμοποιεῖ ἀνθρωποπαθῶς ὁ ἄγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γιά νά περιγράψει αύτές ἀκριβῶς τίς στιγμές πού φαίνεται νά «ἐγκαταλείπει» τό νοντό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας ὁ Χριστός, ή κεφαλή της. Ἡ Ἐκκλησία παραβάλλεται μέ νοντό καράβι καὶ μάλιστα ή Κιβωτός τοῦ Νῶε εἶναι μιά ἀπό τίς προτυπώσεις της. “Οπως ἐκείνη ή Κιβωτός ἔσωσε ἀπό τόν κατακλυσμό ὅσους

Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρόν, ὁ Ἰησοῦς ἀνάγκασε τούς μαθητὰς νά μποῦν εἰς τὸ πλοιάριον καὶ νά πᾶνε πρὶν ἀπ’ αὐτὸν εἰς τὸν ἀπέναντι ὄχθην, ἵως ὅτου διαλύσῃ τὸν κόσμον. Καί ἀφοῦ διέλυσε τὸν κόσμον, ἀνέβηκε εἰς τὸ ὄρος διά νά προσευχηθῇ μόνος του. Ὅταν δέ ἐβράδυασε, ἦτο ἑκεῖ μόνος. Τὸ πλοιάριον εύρισκετο ἥδη εἰς τὸ μέσον τῆς λίμνης καὶ ἐπάλαιε μέ τα κύματα, διότι ὁ ἄνεμος ἦτο ἀντίθετος. Κατά τὸν τετάρτην δέ νυκτερινήν βάρδια ἥλθε εἰς αὐτούς ὁ Ἰησοῦς περπατώντας ἐπάνω εἰς τὴν θάλασσαν. Οἱ μαθηταί, ὅταν τὸν εἶδαν νά περπατῇ ἐπάνω εἰς τὸν θάλασσαν, ἐταράχθησαν καὶ ἔλεγαν ὅτι εἶναι φάντασμα καὶ ἀπό τὸν φόβον τους ἐφώναξαν. Ἀμέσως τούς ἐμίλησε ὁ Ἰησοῦς καὶ τοὺς εἶπε, «Ἐχετε θάρρος, ἐγώ εἰμαι· μή φοβᾶσθε». Τότε τοῦ ἀπεκρίθη ὁ Πέτρος, «Κύριε, ἐάν εἰσαι σύ, τότε δῶσέ μου διαταγὴν νά ἔλθω σ’ ἐσέ ἐπάνω στὰ νερά». Ἐκεῖνος δέ εἶπε, «Ἐλα». Καὶ ὅταν ὁ Πέτρος κατέβηκε ἀπό τὸ πλοιάριον, ἀρχισε νά περπατῇ ἐπάνω στὰ νερά, διά νά ἔλθῃ εἰς τὸν Ἰησοῦν. Ἄλλ’ ἐπειδή ἔβλεπε τὸν ἄνεμον δυνατόν ἐφοβήθηκε, καὶ ἐπειδή ἄρχισε νά βυθίζεται, ἐφώναξε, «Κύριε, σῶσέ με». Ἀμέσως ὁ Ἰησοῦς ἄπλωσε τὸ χέρι, τὸν ἔπιασε καὶ τοῦ λέγει, «Ολιγόπιστε, γιατί ἔδίστασες;». Καὶ ὅταν ἀνέβηκαν εἰς τὸ πλοιάριον, ἐπαυσε ὁ ἄνεμος. Ἐκεῖνοι πού ἦσαν εἰς τὸ πλοιάριον τὸν προσκύνησαν καὶ τοῦ εἶπαν: «Ἄληθινά εἶσαι Θεοῦ Υἱός». Καὶ ἀφοῦ διέσχισαν τὴν λίμνην, ἥλθαν καὶ ἀπεβιβάσθησαν εἰς τὴν Γεννησαρέτ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

βρίσκονταν μέσα, ἔτσι καὶ ἡ νοντή ναῦς τῆς Ἔκκλησίας σώζει ἀπό τὸν κατακλυσμό τῆς ἀμαρτίας.

Ἡ φράση τοῦ ἀγίου Γρηγορίου ἀπό ἐπιστολήν του πρὸς τὸν ρήτορα Εύδόξιο, ἀναφέρεται στοὺς πειρασμούς καὶ τίς φοβερές ἀντίξοότητες πού συνάντησε στὸ διάβα τὸ πλοϊο τῆς Ἔκκλησίας, σέ σημεῖο νά ἀπογοτεύεται ὁ Ἀγιος Πέγοντας: «ὁ πλοῦς ἐν νυκτὶ, πυρσός οὐδαμοῦ, Χριστός καθεύδει». Μᾶς μεταφέρει ἀκριβῶς στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς σημερινῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Ἀλλά ἐπειδή ἡ Ἔκκλησία ἔχει οἰκοδομηθεῖ πάνω στὸν πέτρα τῆς ὁμοιογίας ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ ἀληθινός Υἱός τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπιπλέον ἔχει ποτιστεῖ πλόγω αὐτῆς τῆς ὁμοιογίας μέ τα ἀγιασμένα αἴματα ἐκατομμυρίων μαρτύρων «πύλαι Ἀδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 16,18), σύμφωνα μέ τό ἀψευδές στόμα τοῦ Χριστοῦ, δέν νικᾶται καὶ δέν φοβᾶται κανένα ἐγκόσμιο σύστημα καὶ καμιά ἐγκόσμια ἴσχυρή προσωπικότητα. Δυσκολεύεται, ἀλλά πάντοτε ὑπερβαίνει τίς ὅποιες δοκιμασίες, γιατί πιδαμηιούχος της δέν εἶναι κάποιος ἄνθρωπος, ἀλλά Αὐτός ὁ Ἰδιος ὁ Θεάνθρωπος Κύριος Ἰησοῦς.

10 Αύγουστου 2014: KYPIAKH Θ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου καὶ μάρτυρος. Ξύστου ἐπισκόπου Ρώμης τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν († 258).
Ἡχος: πλ. δ' – Ἐωθινόν: Θ' – Ἀπόστολος: Α' Κορ. γ' 9-17 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιδ' 22-34.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 17 Αύγουστου, Γ' Ματθαίου.

Ἀπόστολος: Α' Κορ. δ' 9-16 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιζ' 14-23.

Ζώντας ἐκκλησιαστικά

Μένει σ' ἐμᾶς πού εἴμαστε ἐνταγμένοι διά τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματός μας σέ αὐτόν τὸν θεανθρώπινο Ὁργανισμό, δηλαδή τὴν Ἑκκλησία, νά ἀνανεώνουμε τὴν Χάρη τὴν ὁποία τότε πλάβαμε, μέ τὴν προσεκτική συμμετοχή μας στὴν κοινωνία τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νά Τὸν ἔχουμε κατοικοῦντα καὶ μένοντα μέσα στὴν καρδιά μας. Ἐκεῖνος, ὅχι μόνο θά μᾶς προστατεύει συνεχῶς ἀπό τὶς θαλασσοταραχές τῆς παρούσας ζωῆς, ἀλλά θά κατασιγάζει καὶ τὶς τρικυμίες τῆς νοερᾶς θάλασσας τῶν καρδιῶν μας, πού προξενοῦνται ἀπό τὴν ἐμπαθή καὶ ἀμετανόητη ζωή μας. "Οταν ὅμως ἀγωνιζόμαστε ἡ ἔκβαση τῶν πειρασμῶν θά είναι νικηφόρα κι ἐμεῖς ὡς μαθητές τοῦ Χριστοῦ θά Τὸν ὄμοιογοῦμε μαζί μὲ τὶς ἀτέλειωτες χορεῖες τῶν ἐν ούρανοῖς ἀπογεγραμμένων καὶ τῶν ἐπί γῆς συναγωνιζομένων, ὡς τὸν ἀληθινό Υἱό τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρα μας.

Ἄρχιμ. Ε. Τ.

΄Από τὶς ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας

Η ΖΥΜΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

΄Ομιλίες σέ Εὐαγγελικές περικοπές καὶ ἑορτές,
τοῦ Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου.

ΑΙ ΚΑΘ' ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

Σχῆμα 8,5X12, σελ. 104

Μέ τὴν προσευχή εὐχαριστοῦμε, δοξολογοῦμε, παρακαλοῦμε καὶ ἰκετεύουμε τὸ Δημιουργό μας. Ἔτσι, καὶ ἡ καθημερινή μας ζωή ἐξαγιάζεται.



Παρακαλούνθηστε τὸ Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (www.ecclesia.gr)

«ΦΩΝΗ KYPIOY», ἔβδομαδιαίο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθίνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

* Η «ΦΩΝΗ KYPIOY» σ' δύο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr