



ΕΤΟΣ 62ον

17 Αύγουστου 2014

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 33 (3194)

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Τό σημερινό εύαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀγαπητοί ἀδελφοί, μᾶς ἀναφέρει τό θαῦμα τοῦ Χριστοῦ στὸν σεληνιαζόμενο γιό κάποιου δυστυχισμένου πατέρα. Ὁ πατέρας πλησίασε τὸν Κύριο πέφτοντας στὰ γόνατα καὶ ἀνέφερε τὸ πρόβλημά του: ὁ δαίμονας κτυποῦσε ἀπό μικρή ἡλικία τὸ παιδί του, ἀπλοτε ρίχνοντάς τον στὸ νερό γιά νά τὸν πνίξει καὶ ἀπλοτε στὴ φωτιά γιά νά τὸν κάψει. Οἱ μαθητές του δέν μπόρεσαν νά θεραπεύσουν τὸν γιό του, ἀν καὶ ὁ δύστυχος γονιός τούς τό ζήτησε. Ὁ Χριστός ἀγανακτώντας ἀποκάλεσε τοὺς μαθητές του «γενεά ἄπιστη καὶ διεστραμμένη». Ἐπιτίμησε τὸν δαίμονα καὶ αὐτός ἔφυγε ἐλευθερώνοντας τὸ παιδί. Στήν ἐρώτηση τῶν μαθητῶν του γιατί δέν μπόρεσαν νά βγάλουν τό δαιμόνιο, ὁ Χριστός ἀπάντησε ὅτι δέν εἶχαν οὕτε τίνι ἐλάχιστη ἔκείνη πίστη πού ἀν τὴν ἔχει κάποιος μετακινεῖ βουνά. Ἐπιπλέον τούς εἶπε ὅτι τό γένος τῶν δαιμόνων δέν βγαίνει ἀπό τὸν ἀνθρώπο παρά μέ προσευχή καὶ νηστεία.

Γονυπετῶν

Ἡ στάση τοῦ πατέρα τὴν ὥρα πού ἰκετεύει τὸν Χριστό, εἶναι στάση γονυκλίσias. Μεγάλη εἶναι ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς πού γίνεται σὲ μιά τέτοια στάση σώματος καὶ ἔχει ιδιαίτερο γλυκύτητα. Ὁ διάβολος μισεῖ μιά τέτοια στάση γιατί εἶναι ὑπερήφανος. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι στήν Παράδοσή μας ὑπάρχουν οἱ γονυκλισίες. Ταπεινώνουν τό ἀγέρωχο φρόνημα καὶ δυναμώνουν τό ἀγωνιστικό φρόνημα. Εἶναι ὠφέλιμες τόσο στούς ἀντρες, ὅσο καὶ στίς γυναικες, ἀκόμη καὶ στά παιδιά. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἔξηγεῖ θεολογικά τή γονυκλισία πέγοντας ὅτι ἡ ὅρθια στάση δηλώνει τὴν ἀκεραιότητα τοῦ ἀνθρώπου ὅταν πλάστηκε ἀπό τὸν Θεό. Ἡ παρακοή τὸν ἔκανε συντρίμμια· τοῦτο δηλώνεται μέ τό γονάτισμα. Ἐρχόμενος ὁ Χριστός ἀποκατέστησε τή διαταραγμένη σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τὸν Θεό καὶ τοῦτο δηλώνεται μέ τὴν ἐκ νέου ἐπαναφορά στήν ὅρθια στάση.



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Ματθ. ις' 14-23)

Η θεραπεία τοῦ σεληνιαζόμενου νέου

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, γονυπετῶν αὐτῷ, καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν νέόν, ὃτι σεληνιάζεται, καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. Καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἡδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς, εἶπεν· Ὡς γενεὰ ἀπίστος καὶ διεστραμμένη, ἔως πότε ἔσομαι μεθ' ὑμῶν; ἔως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; Φέρετέ μοι αὐτὸν ὅδε. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον· καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ' ἴδιαν, εἶπον· Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἡδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτόν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὅρει τούτῳ· Μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδέν άδυνατήσει ὑμῖν. Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Ἀναστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Μέλλει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων· καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τοίτη ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται.

“Οσο μποροῦμε, ποιόν, νά κάνουμε μετάνοιες πού είναι καί ψυχωφελεῖς, ἀλλά συντελοῦν στήν ύγεια καί τοῦ σώματος, ὅπως συχνά ἔλεγε καί ὁ γέροντας Παΐσιος.

Γενέα ἀπιστη καί διεστραμμένη

Είναι γεγονός ὅτι ἡ διεστραμμένη προαίρεση καί ἡ ἔλλειψη πίστης ἐμποδίζουν τήν ἐκδήλωση τῆς Χάρης μέθηματουργίες. Κάποτε ὁ Κύριος δέν πραγματοποίησε πολλά θαύματα στήν πατρίδα του τή Ναζαρέτ, ἔξαιτίας τῆς ἀπιστίας τῶν κατοίκων της (Ματθ. 13,58).

Στή θεία Λειτουργία πάθη, ὁ Ἱερέας δέεται «ύπέρ τῶν προσκομισθέντων καί ἀγιασθέντων τιμίων δώρων». Τά προσκομισθέντα καί πῦδο ἀγιασθέντα τίμια δῶρα δέν χρήζουν τῶν προσευχῶν μας, ἀλλά ὁ Ἱερέας ἐκείνη τή στιγμή εὔχεται νά μεταδώσουν τόν ἀγιασμό τους σ' ἐμᾶς, μή τυχόν καί ἡ ἀπιστία μας ἐμποδίσει τόν δι' Αὐτῶν ἀγιασμό μας.

“Ἐνεκά τῆς ἀπιστίας τους ποιόν οι μαθητές δέν μπόρεσαν νά ἐκδιώξουν τό δαιμόνιο καί νά ἀπαλλάξουν τό παιδί. Είναι φοβερό ὄντως τό ὅτι ὁ Χριστός πέλει στούς μαθητές του ὅτι ἀρκεῖ πίστη μεγέθους κόκκου σινάπεως γιά νά μετακινήσει ὅπος. Οὕτε αὐτή ποιόν ἡ πίγη πίστη δέν ὑπῆρχε στούς μαθητές, ἡ ὁποία θά μποροῦσε νά διώξει ὅχι βουνό, ἀλλά τόν πειρασμό!

Προσευχή καί νηστεία

Ἐκτός ἀπό τήν πίστη, προσθέτει στό τέλος τῆς περικοπῆς καί ἀλλα δύο χαρίσματα, ἀναγκαῖα γιά νά ἀπομακρύνουν τά ἐνεργήματα τῶν πονηρῶν πνευμάτων καί αὐτά είναι ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία.

Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Ἐκεῖνον τὸν καιρὸν κάποιος ἄνθρωπος ἐπλούσιασε τὸν Ἰησοῦν καὶ, γονατιστός, τοῦ ἔλεγε, «Κύριε, ἐλέησο τὸ παιδί μου, διότι σεληνιάζεται καὶ ὑποφέρει πολύ. Πολλές φορές πέφτει στὴ φωτιά καὶ πολλές φορές στὸ νερό. Καὶ τὸν ἔφερα εἰς τοὺς μαθητάς σου ἀλλά δέν μπόρεσαν νὰ τὸν θεραπεύσουν». Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπε, «὾ γενεά ἀπιστη καὶ διεστραμμένη, ἔως πότε θά εἴμαι μαζί σας; Ἔως πότε θά σᾶς ἀνέχωμαι; Φέρετε μου αὐτὸν ἐδῶ». Καὶ ἐπέπληξε αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐβγῆκε ἀπ' αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ ἐθεραπεύθηκε τὸ παιδί ἀπὸ τὸν ὥραν ἐκείνην. Τότε ἤλθαν οἱ μαθηταί εἰς τὸν Ἰησοῦν ἰδιαιτέρως καὶ τοῦ εἶπαν, «Γιατί ἐμεῖς δέν μπορέσαμε νὰ τὸ βγάλωμε;». Ὁ δέ Ἰησοῦς τούς εἶπε, «Ἐξ αἰτίας τῆς ἀπιστίας σας. Σᾶς βεβαιῶ, ἐάν ἔχετε πίστιν σάν τὸν σπόρο τοῦ σιναπιοῦ θά πῆτε εἰς τὸ βουνό αὐτό, “Μετατοπίσου ἀπ' ἐδῶ ἐκεῖ”, καὶ θά μετατοπισθῇ καὶ τίποτε δέν θά σᾶς εἶναι ἀδύνατον. Τοῦτο δέ τὸ γένος δέν βγαίνει παρά μέ προσευχήν καὶ νηστείαν». Ὅταν δέ περιεφέροντο εἰς τὸν Γαλιλαίαν, τούς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, «Ο Υἱός τοῦ ἀνθρώπου μέλλει νὰ παραδοθῇ σὲ χέρια ἀνθρώπων. Καὶ θά τὸν φονεύσουν καὶ κατὰ τὸν τρίτην ἡμέραν θά ἀναστηθῇ».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀμιλιβίζατου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

«Ἴησοῦ ὄνόματι μάστιζε ποιημένους» μᾶς παροτρύνει ὁ ὄσιος Ἰωάννης ὁ Σιναϊτης, ἐπαναλαμβάνοντας μέ τὸν δικό του τρόπο τὸ «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» τοῦ ἀποστόλου Παύλου (Α΄ Θεσ. 5,17). Ἡ προσευχή, εἰδικά ἡ ἀδιάλειπτη ἐπίκληση τοῦ ὄνόματος τοῦ Χριστοῦ, θωρακίζει τὸν Χριστιανό, ὥστε δύσκολα νά γίνεται στόχος τοῦ Πονηροῦ. Γι' αὐτό οἱ ἄγιοι, οἱ ὄσιοι καὶ οἱ μάρτυρες τῆς πίστεώς μας εἶχαν βακτηρία τους τὸ «Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», τὸ ὄποιο συχνά-πυκνά ἐπαναλάμβαναν μέ τὸ στόμα, τὸν νοῦ, τὸν καρδιά, ἐνδυόμενοι ἀδιαλείπτως τὴν κάρη τοῦ Χριστοῦ.

Δέν ἀρκεῖ φυσικά ἡ μηχανική καὶ μόνο ἐπανάληψη τῆς εὔχης, ἃν δέν συνδύάζεται μέ ζωή μέσα στὴν Ἐκκλησία. Κανένα χάρισμα τοῦ Θεοῦ δέν αὐτονομεῖται, δέν νοεῖται ἐκτὸς Ἐκκλησίας. «Extra ecclesiam nulla salus», μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ Κυπριανός Καρχηδόνος, δηλαδή ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ὅχι ἀπῆλως καὶ μόνο δέν αὐτονομοῦνται τὰ χαρίσματα, ἀλλά δέν ὑπάρχει σωτηρία.

Ἡ νηστεία δέν νοεῖται μόνο ἔξωτερική, δηλαδή ἀποκρή ἀπὸ τὸν τροφέα, ἀλλά -καὶ κυρίως- νηστεία πνευματική, δηλαδή νηστεία τῶν αἰσθήσεων, νηστεία τοῦ νοοῦ. Τοῦτο σημαίνει ἀποφυγὴ σοβαρῶν πτώσεων, προσοχὴ ἀδιάλειπτη, ἐπαγρύπνηση στὸν ψυχικό μας κόσμο καὶ τοὺς πογισμούς καὶ συμμετοχὴ στὸ μυστήριο τῶν μυστηρίων, τὴν θεία Εὐχαριστία, πάντα σὲ συνεννόηση μὲ τὸν πνευματικό Πατέρα.

Ἐτσι ζώντας, θά μποροῦμε νά ξεφύγουμε ἀπό τὶς παγίδες τοῦ διαβόλου,

17 Αύγουστου 2014: KYPIAKH I' MATHAIY

Μύρωνος μάρτυρος. Παύλου καί τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Ἰουλιανῆς († 257), Δημητρίου
όσιομάρτυρος τοῦ ἐν Σαμαρίνες († 1808). Παναγίας τῆς Γουμενίσσου.

Τίχος: α' – Εωθινόν: Ι' – Ἀπόστολος: Α' Κορ. δ' 9-16 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιζ' 14-23.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 24 Αύγουστου, ΙΑ' Ματθαίου.

Ἀπόστολος: Α' Κορ. θ' 2-12 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. ιη' 23-35.

χωρίς νά ύπαρχει κίνδυνος, ούτε νά «καιοῦμε», ούτε νά «πνιγοῦμε», καί συνεπώς πνευματικά νά ἀπολεσθοῦμε. Κίνδυνεύουμε μέν, ἀλλά ὁ Χριστός ποτέ δέν ἐπιτρέπει νά καταποντισθοῦμε καί μᾶς γεμίζει μέ τή δική Του χαρά, μέ τρόπο ώστε νά μποροῦμε νά ἀναφωνήσουμε μετά λόγου γνώσεως «διίθομεν διά πυρός καί ὕδατος καί ἔξηγας ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν».

Ἄρχιμ. Ε. Τ.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

ΑΙ ΚΑΘ' ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ ('Εγκόλπιο).

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ('Εγκόλπιο, σέ πολυτελή έκδοση).

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΨΙΣ. Ἀκολουθίες τοῦ ἡμερονυκτίου, ἐπιτομή ἀκολουθιῶν κυριοτέρων κινητῶν καί ἀκινήτων ἑορτῶν, Ἀγία καί Μεγάλη Ἐβδομάς, Πεντηκοστάριον καί πλῆρες ἑορτολόγιο.

«ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΝΟΗΤΟΝ...». Λόγος περί προσευχῆς τοῦ ἀγίου Νείλου τοῦ Ἀσκητοῦ. (Ἀνάλυση τοῦ θέματος προσευχή ἀπ' τὸν Ἀρχιμ. Εὔσ. Βίττη).

ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΝ, ἀγίου Γρηγορίου Νύσσου. Ἀνάλυση τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» (Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια: Ἀρχιμ. Παγκρ. Μπρούσαλη).

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Π. Εύδοκίμωφ, μετάφραση Μαρία Παπαζάχου - π. Δημ. Τζέρπος).

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ. Ἀνάλυση τοῦ «Πάτερ ἡμῶν». Φυλλάδιο (Καθηγ. Ἀθαν. Δελπκωστόπουλου).

ΜΙΛΑΩ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ... (Τευχίδιο γιά παιδιά, κείμενο - μετάφραση).

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖο φύλλο ὄρθιοδόξου πίστεως καί ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέφεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

* Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr