



ΕΤΟΣ 62ον

12 Όκτωβρίου 2014

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 41 (3202)

Η ΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ἡ γνωστή παραβολή τοῦ σπορέα ἀκούστηκε στό ιερό Εὐαγγέλιο σήμερα, ἀγαπητοί ἀδελφοί. Σπόρος εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, σπορέας ὁ ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ διάκονος τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.

Παίρνει ὁ Χριστός μιά ἀπλή εἰκόνα ἀπό τὸν ἀγροτικό βίο γιά νά μᾶς παρουσιάσει ἀλλήθειες χρήσιμες στό νά σωθοῦμε, δηλαδή νά Τόν γνωρίσουμε, νά Τόν συναντήσουμε. Ὁ σπόρος ἔπεσε σέ διαφορετικές ποιότητες ἐδάφους καί ἀναλόγως καρποφόρος σέ διαφορετικές ποσότητες ἢ καί καθόλου. “Οἵτε αὗτές οἱ «περιπέτειες» πού ὑφίσταται ὁ σπόρος συμβοιλίζουν καί τίς «περιπέτειες» τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ μέσα στίς καρδιές τῶν πιστῶν μέ τά ἀνάλογα ἀποτελέσματα.

Αἰτίες ἀκαρπίας

Τίς εἰκόνες τοῦ ἀγροτικοῦ δρόμου ὅπου ὁ σπόρος καταπατεῖται ἀπό τούς διαβάτες ἢ τὸν τρῶνε τά πουλιά, τῆς ἄνυδρης πέτρας καί τῶν ἀγκαθιῶν, παραβάλλει ὁ Κύριος πρός τίς πραγματικές αἰτίες τῆς πνευματικῆς στειρότητας τῶν ἀνθρώπων. Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, στόν Ὁποῖο δανείζει τά χείλη του ὁ Ἱερέας, ἔξακτινώνεται πρός τίς ἀνθρώπινες καρδιές.

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἀκοῦνε ἀπλῶς καί μόνο τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὁ διάβολος, σάν ἀδιάφορος καί μαζί κακοῦργος περαστικός ἢ σάν ἀρπακτικό ὅρνιο, ἀμέσως ἀπομακρύνει τὸν λόγο ἀπό τὴν καρδιά τους, μήπως καί σωθοῦν. Ἡ καρδιά τους, λόγω τῆς χρόνιας ἐπίδρασης παθῶν καί δαιμόνων ἔχει χάσει τὴν ἀκοή της. Παραμένει παντελῶς ἀδιάφορη, ψυχρή. Ἀκόμη καί στήν ἄλλη περίπτωση πού, σάν νά ἐνθουσιάζεται κιόλας κάποιος πού ἀκούει τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, λόγω σκληροκαρδίας –πού παραβάλλεται ἐδῶ μέ πέτρα– δέν «ἀνοίγει χώρο» στό σωτήριο μήνυμα νά ἔρθει νά τὸν συναντήσει. Γι' αὐτό καί σέ περίπτωση πειρασμοῦ ἔχενον ὅ,τι ἄκουσαν.

Εἶναι κι ἄλλη μιά κατηγορία ἀκροατῶν, κατά τὸν ιερό Εὐαγγελιστή: ἐκεῖνοι πού ἀκοῦνε, ἀρχικά θερμαίνονται, ἀλλά συμπνίγονται ἀπό λογισμούς, πάθη

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. η' 5-15)



Ἡ διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ

Ἐλπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ· Καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν, ὃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὄδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό· καὶ ἔτερον ἔπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἴκμαδα· καὶ ἔτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσι αἱ ἀκανθαὶ ἀπέπνιξαν αὐτό· καὶ ἔτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· Τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη; Ὁ δὲ εἶπεν· Υμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι, καὶ ἀκούοντες μὴ συνιᾶσιν. Ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολὴ· Ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· οἱ δὲ παρὰ τὴν ὄδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἴτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ ἀρρέψῃ τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας, οἱ δὲ τὸν ἀκούσασι, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ὅζεν οὐκ ἔχουσιν, οἱ πρὸς καιρὸν πιστεύουσι, καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. Τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἥδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται καὶ οὐ τελεσφροοῦσι. Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν, οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ ἀκούσαντες τὸν λόγον, κατέχουσι, καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. Ταῦτα λέγων, ἐφώνει· Ὁ ἔχων ὅτα ἀκούειν, ἀκούετω.

καί τόν πολυμέριμνο τρόπο ζωῆς τους, ὑπηρετώντας τή φιλοδοξία, τή φιλοσαρκία καί τή φιλοχροματία, οι όποιες τελικά καί ύπερισχύουν.

Ἡ καρποφορία τῆς εὔφορης γῆς

Ὑπάρχουν ὅμως καί οἱ ἄνθρωποι μέ αἴδοη, καλοπροαίρετη καί εὐθεία καρδιά. Σέ αύτούς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καρποφορεῖ, ἀνάλογα μέ τή χωρητικότητά τους. Φυσικά τούς πιστούς δέν τούς ἐνδιαφέρει, οὕτε γνωρίζουν τή χωρητικότητα αὐτή. Ἐκεῖνο ὅμως πού τούς ἐνδιαφέρει εἴναι νά ἐκθειάζουν συνεχῶς τήν προαίρεσή τους ἐναντί τοῦ δωρεοδότη Θεοῦ, ἀσκούμενοι στά ἔργα τῆς ἀρετῆς καί ἐφαρμόζοντας τίς ἐντοπίες τοῦ Θεοῦ, οἱ όποιες κατά τούς Πατέρες μας ἀποτελοῦν τό μόνο ἄριστο φάρμακο γιά τίς ταλαιπωρομένες ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Ταυτόχρονα ἐνθουσιάζονται, πού σημαίνει ὅτι ποτέ δέν πέφτουν στήν παγίδα τῆς ἀπελπισίας, διότι «ὁ Θεός θέλει ὅλοι οι ἄνθρωποι νά σωθοῦν καί νά θάψουν πλήρη γνώσην τῆς ἀλήθειας» (Α΄ Τιμ. 2,4).

Ἐτσι, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ σέ αύτούς ἔχει καταθυτική ἐπίδραση. Κατανοοῦν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τόν κρατοῦν σφιχτά μέσα τους, θεμέλιο τοῦ βίου τους. Ὁ λόγος μέ τή σειρά του τούς μεταμορφώνει. Ἀνθρωποπαθῶς θά πλέγαμε ὅτι τούς διαπερνάει, τούς ζυμώνει, τούς μαθάσσει, τούς πεισάνει, τούς τέμνει βαθιά σάν δίκοπο μαχαίρι καί τελικά τούς ἐνδύει μέ πνευματικά ἄμφια λαμπρά, πού

Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

Εἶπεν ὁ Κύριος τίνι ἔξης παραβολή: «Ἐβγῆκε ὁ γεωργός διά νά σπείρῃ τὸν σπόρον του. Καὶ ἐνῷ ἔσπερνε, μερικοί σπόροι ἔπεσαν κοντά εἰς τὸν δρόμον καὶ καταπατήθηκαν καὶ τὰ πιπνά τοῦ οὐρανοῦ τούς ἔφαγαν· ἄλλοι ἔπεσαν εἰς πετρῶδες ἔδαφος καὶ ὅταν ἐφύτωσαν, ἔξεράθηκαν, διότι δέν εἶχαν ύγρασίαν· ἄλλοι ἔπεσαν ἀνάμεσα στά ἀγκάθια καὶ ὅταν φύτωσαν τὰ ἀγκάθια, τούς ἔπνιξαν τελείως· καὶ ἄλλοι ἔπεσαν εἰς καλόν ἔδαφος καὶ ἐφύτωσαν καὶ ἀπέδωκαν ἑκατό φορές περισσότερον καρπόν». Οἱ μαθηταί του τὸν ἐρωτοῦσαν τί σημαίνει ἡ παραβολή αὐτῆς. Καὶ ἐκεῖνος εἶπε: «Σ' ἐστιν ἔχει δοθῆ τὸν γνωρίσει τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' εἰς τοὺς λοιπούς δίδονται μέν παραβολές, διά νά κυττάζουν ἄλλά νά μή βλέπουν καὶ νά ἀκούουν ἄλλά νά μή καταλαβαίνουν. Ἡ παραβολή αὐτή σημαίνει τὰ ἔξης: Ὁ σπόρος εἶναι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· ἐκεῖνοι πού ἔπεσαν κοντά εἰς τὸν δρόμον εἶναι οἱ ἀνθρώποι πού ἀκουσαν, ἔπειτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ ἀφαιρεῖ τὸν λόγον ἀπό τῶν καρδιά τους, διά νά μή πιστέψουν καὶ σωθοῦν. Ἐκεῖνοι δέ πού ἔπεσαν εἰς τὸ πετρῶδες ἔδαφος, εἶναι οἱ ἀνθρώποι πού ὅταν ἀκούσουν, δέχονται μέν χαράν τὸν λόγον ἄλλά δέν ἔχουν ρίζαν· προσωρινῶς πιστεύουν καὶ τὸν καιρὸν τῆς δοκιμασίας ἀπομακρύνονται. Ἐκεῖνο πού ἔπεσε στά ἀγκάθια, εἶναι ἐκεῖνοι πού ἀκουσαν, ἀλλ' εἰς τὸν δρόμον τους συμπνίγονται ἀπό τὰς φροντίδας καὶ τὸν πλοῦτον καὶ τὰς ἡδονάς τοῦ βίου καὶ ὁ καρπός τους δέν ώριμάζει. Ἐκεῖνο δέ πού ἔπεσεν εἰς τὸ καλόν ἔδαφος εἶναι ἐκεῖνοι πού μέ καρδιά καλή καὶ ἀγαθή ἀκούουν τὸν λόγον, τὸν διαπροῦν καὶ καρποφοροῦν μέ ύπομονήν». Ἐνῷ ἔλεγε αὐτά, ἐφώναξε: «Ἐκεῖνος πού ἔχει αὐτιά διά νά ἀκούη, ἃς ἀκούν».

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀρι. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

ἀντανακλοῦν τῇ δόξᾳ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἀπό μιά τέτοιου εἴδους μεταμόρφωση ἔχουμε ἀνάγκη οἱ ἀνθρώποι σήμερα. Ἀπό σπορεῖς πού νά είναι οἱ ἴδιοι μεταμορφωμένοι καὶ ἀπό μεταμορφωμένους πιστούς, οἱ ὅποιοι μόνοι μποροῦν νά μεταμορφώνουν τούς ἄλλους μέ τὰ ἔργα ἀρετῆς τους. Ἔργα ἀρετῆς είναι ἐκεῖνα πού γίνονται γιά τὸν Θεό καὶ ὅχι γιά νά τροφοδοτήσουν τὸν ἐγωισμό μας καὶ νά βελτιώσουν τὴ δημόσια εἰκόνα μας.

Σέ ποιά κατηγορία ἀνήκουμε ἐμεῖς;

“Αν ἀνήκουμε στίς πρῶτες κατηγορίες τῶν ἀμελῶν, νωθρῶν, ἡδυπαθῶν, ἃς μήν ἀπογοντεύομαστε ἀδελφοί! Μπροστά μας βρίσκεται ὁ δρόμος γιά βελτίωση. ” Αν πάλι ὄρθια βαδίζουμε, ἃς μήν ἔχενιόμαστε, ἃς μήν ἀμελοῦμε, ἃς μήν ἀποθρασυνόμαστε, ὑποτιμώντας τούς συνανθρώπους μας. «Αὔτός πού νομίζει ὅτι βαδίζει καλά, ἃς προσέξει μήν πέσει κάτω», μᾶς τονίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Α΄ Κορ. 10-12).

12 Οκτωβρίου 2014: ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ

«Τῶν θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787)».

Πρόβου, Ταράχου καὶ Ἀνδρονίκου μαρτύρων († 850). Δομνίνης μάρτυρος,

Συμεών τοῦ νέου θεολόγου († 1022).

Τίτλος: α΄ – Έωθινόν: Ζ΄ – Ἀπόστολος: Τίτ. γ΄ 8-15 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. π΄ 5-15.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 19 Οκτωβρίου, Γ΄ Λουκᾶ.

Ἀπόστολος: Β΄ Κορ. ια΄ 31 - ιβ΄ 9 – Εὐαγγέλιον: Λουκ. ζ΄ 11-16.

Ο δρόμος τῆς βελτίωσης περνάει μέσα από τήν Ἐκκλησία, ἡ οποία καὶ ἔρμηνεύει τόν πλόγο τοῦ Θεοῦ, τήν ἀγία Γραφή. Δέν πρέπει νά ἀμελοῦμε: «τώρα εἶναι ὁ κατάληπλος καιρός, τώρα εἶναι ἡ μέρα τῆς σωτηρίας» (Β΄ Κορ. 6,2). Ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς παρέχει τά κατάληπλα μέσα γιά νά βελτιώσουμε τήν πνευματική μας ἀκοή καὶ νά ὀξύνουμε τήν πνευματική μας ὅραση. Ἡ συμμετοχή μας στόν ἐκκλησιαστικό τρόπο ζωῆς, δηλαδή στά σωστικά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, ὅπως καὶ ἡ καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν, τῆς προσευχῆς καὶ μάλιστα τῆς ἀδιαθείτου νυχθημέρου νοερῆς ἐγκάρδιας καὶ ἔμποντος προσευχῆς τόσο γιά τίς δοκιμασίες τίς δικές μας, ὅσο καὶ γιά τά βάσανα, τίς θηλίψεις καὶ τίς συμφορές ὅπου τοῦ κόσμου, τῆς ἐλημοσύνης, τῆς πίστης καὶ τῆς βαθιᾶς γνώσης τῶν Γραφῶν καὶ τῶν θείων συγγραφῶν ἀπό τούς πιστούς, θά πλατύνουν τήν καρδιά μας καὶ θά φωτίσουν τόν νοῦ μας τοῦ «συνιέναι τάς γραφάς». Ὑπάρχει τάς γραφάς. Ὑπάρχει τάς γραφάς. Ὑπάρχει τάς γραφάς.

Ἄρχιμ. Ε. Τ.

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Γραφεῖο Έξωτερικῆς Ιεραποστολῆς τῆς

Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τό Σεμινάριο θά ξεκινάσει τό Σάββατο 18 Οκτωβρίου ἑ.ξ. ὥρα 18:00. Εἶναι ἀνοικτό καὶ ἀπροϋπόθετο γιά ὅσους ἐνδιαφέρονται νά τό παρακολουθήσουν.

• Πληροφορίες στά τηλέφωνα: 210 7272315-316

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κάρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (δδ. Αἰόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Εσπερινοῦ.

„ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ“, ἔβδομαδιαῖο φύλλο ὁρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς „Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος“. Ιασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἱερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

• Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ δόλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr