



ΕΤΟΣ 65ον

19 Φεβρουαρίου 2017

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 8 (3325)

ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ

Η σημερινή άποστολική περικοπή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μέ τίν εύκαιρία τῆς προεισαγωγῆς μας στή νησεία τῆς μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀπό αὔριο, κάνει πλόγο γιά τά σκάνδαλα, τούς σκανδαλίζομενους, τούς σκανδαλίζοντες καὶ τίν ἀντιμετώπισή τους ἀπό τόν πιστό, ὁ ὄποιος ἐλεύθερα συνεργαζόμενος μέ τή Θεία Χάρη, ὑπερβαίνει τά ποικίλα προβλήματα πού δημιουργοῦνται τόσο –κυρίως– ἀπό τόν ἔαυτό του καὶ τίν παθολογία του, ὅσο καὶ τά διάφορα «σκάνδαλα», ἀπ' ὅπου κι ἃν προέρχονται.

Ἐλεύθερος δέν εῖμαι; Τόν Ἰησοῦ Χριστό δέν συνάντησα;

Σημαντικό εἶναι τό θέμα τῆς ἐλευθερίας πού θίγει ἐδῶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἡ ἐλευθερία πού αἰσθάνεται νά πλημμυρίζει τήν ὑπαρξή του εἶναι στενά συνδεδεμένη μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Αἰσθάνεται ἐλεύθερος γιατί συνάντησε τόν Χριστό. Ἡ ὄντως ἐλευθερία εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Ὄποιος ὅταν ὁ ἄνθρωπος τόν γνωρίσει, ἐλευθερώνεται ἀπό τή δουλεία τῶν παθῶν καὶ τῶν δαιμόνων καὶ γίνεται κι αύτός κατά Χάρη ὄντως ἐλεύθερος, μέσα στήν ἐλευθερία τοῦ Χριστοῦ. Ἐπομένως, ἡ ἀσκηση τῶν ἀρετῶν –ἐν προκειμένῳ τῆς θεόσδοτης νησείας– ἀλλά καὶ ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, μέσα σέ μιά τέτοια ἐλευθερία θεμελιώνονται.

“Evas ἄνθρωπος ἐλεύθερος ἐν Χριστῷ, δέν σκανδαλίζεται μέ τίποτε καὶ ἀπό κανέναν, ἐπειδή ἀπασχολεῖται δημιουργικά μέ τίς δυσάρεστες ὄψεις καὶ ἐκπλήξεις τοῦ ὕδιου τοῦ ἔαυτοῦ του, ἐπερνώντας τες ἐν Χριστῷ. Ἀπεναντίας, μέ τό ἄγρυπνο μάτι τοῦ νοῦ του, ὅσο καὶ μέ μιά ἔξαιρετική λεπτότητα, προσπαθεῖ νά μήν σκανδαλίσει τόν πλησίον του ἄνθρωπο. Παραιτεῖται καὶ ἀπό τά «δίκαια» του ἀκόμη, γιά νά κάνει τόπο μέσα στήν καρδιά του, ἀβίαστα, μέ φυσικό τρόπο, νά δεχθεῖ τόν ἀδύναμο ἀδελφό του. Δέν δημιουργεῖ μέσα του ψευδεῖς λογισμούς ὑπεροχῆς ἢ λύπησης, πού ἃν τούς πιστέψει εὔκολα μετατρέπονται στά



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. η΄ 8 - θ΄ 2)

Ἐκούσιος περιορισμός για νά κερδίσει ὁ ἀδελφός

Ἄδελφοί, βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύ-
ομεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. Βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἔξουσία ὑμῶν
αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. Ἐὰν γάρ τις ἵδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνώσιν, ἐν εἰδω-
λείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ
εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; Καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι’ ὃν Χριστὸς
ἀπέθανεν. Οὕτω δὲ ἀμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν
ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἀμαρτάνετε. Διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ
μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος;
Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; Οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἐώρακα; Οὐ τὸ ἔργον μου
ὑμεῖς ἔστε ἐν Κυρίῳ; Εἰ ἀλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμὶ· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς
ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἔστε ἐν Κυρίῳ.

ἀντίθετά τους ψεύδοι, ἀλλά αἰσθάνεται ἀγάπη, στοργή πρός τόν ἀδελφό του
πού τόν βλέπει ὡς μέλος Χριστοῦ. Ἀλλωστε ὁ Παῦλος, ἐπιπλέον καί ὡς ποι-
μένας, ἔχει τὴν αἰσθησην ὅτι οἱ ἀδελφοί του ἀποτελοῦν καρπούς πνευματικοῦ
τοκετοῦ, δικές του ἐν Χριστῷ γένννες, τέκνα του (Α΄ Κορ. 4,15).

“Οταν σκανδαλίζεσαι

Χρειάζεται νά παρατηρήσει κανείς τόν ἑαυτό του ποιλύ προσεκτικά, γιά νά
δεῖ μέσα στό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου καί τῶν Πατέρων, πῶς θείτουργεῖ ὁ ποιγισμός
του στίν περίπτωσην ἐνός σκανδάλου. Ὁ σκανδαλιζόμενος ἀντιδράει συνήθως
ἐκνευριστικά καί μένος ἀπέναντι στόν ἄλλον ἄνθρωπο. Ἔνοχηται πού ὁ
ἄλλος φέρεται, ἔστω ἀσκημα, πού ἔχει ἐντελῶς ἀπρόσεκτη συμπεριφορά. Οι
Πατέρες συμβουλεύουν νά μήν προβαίνουμε σέ διόρθωση τοῦ πλησίον, ἃν
αἰσθανόμαστε ταραχή, διότι θά ἐπιβαρύνουμε τήν κατάστασην. Ἀφοῦ ἡρεμή-
σουμε, προσεκτικά, νά διορθώνουμε τό σφάλμα τοῦ διπλανοῦ μας, χωρίς
ὅμως νά χάνουμε τήν αἰσθησην τού είμαστε πιό ἐπίφοβοι Ἰσως, ἃν δέν μᾶς φυλά-
ξει ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ. Συνήθως ἡ ἀμετροέπειά μας βάζει σέ θείτουργία τόν
πνευματικό νόμο καί πέφτουμε σέ αὐτά πού κατηγορούμε. Ἔνω ἡ ταπεινή
διόρθωση τοῦ ἀδελφοῦ διορθώνει κι ἐμᾶς σέ σημεῖα πού Ἰσως μᾶς διαφεύ-
γουν, ἀλλά τά ὁποῖα γνωρίζει ὁ Θεός.

Σέ κάθε περίπτωση ὥφελει ἡ ποιλή καί θερμή προσευχή, ἡ ὄποια, ὡς ἐσω-
τερική ἐργασία στόν ἑαυτό μας ἀօράτως καί μυστικῶς, μεταβάλλεται σέ μυστι-
κή θεραπευτική ἐπέμβαση στήν καρδιά τοῦ πλησίον, εἴτε μᾶς ἔφταιξε, εἴτε μᾶς
σκανδαλίσε κάποτε. Αύτός ὁ τρόπος δουλειᾶς ἐπί τοῦ ἑαυτοῦ μας, μέσα στήν
Ἐκκλησία καί μέ τά σωστικά της μυστήρια, ἐπικεντρώνει τό ἐνδιαφέρον μας στά

Μετάφραση της Ἀποστολικῆς περικοπῆς

Ἄδελφοί, ἐμᾶς δέν μᾶς συνιστᾶ τό φαγητόν εἰς τὸν Θεόν, διότι οὕτε ἔάν φάγωμεν, ἔχομεν κανένα πλεονέκτημα, οὕτε ἔάν δέν φάγωμεν, хάνομεν τίποτε. Προσέχετε ὅμως μήπως ή ἐλευθερία σας αὐτή γίνη αἰτία νά πέσουν οι ἀσθενεῖς κατά τίν πίστιν. Ἐάν κάποιος ιδῇ ἐσένα πού ἔχεις γνῶσιν, νά κάθεσαι εἰς τό τραπέζη ἐνός ναοῦ εἰδώλων, δέν θά ἐνθαρρυνθῇ ή συνείδησις του, ἐπειδή εἶναι ἀδύνατος εἰς τίν πίστιν, εἰς τό νά τρώγῃ κρέατα τῶν θυσιῶν πού προσφέρονται εἰς τά εἰδωλα; Και ἔξ αιτίας της γνώσεώς σου θά χαθῇ ὡς ἀδύνατος ἀδελφός διά τόν ὥποιον ἐπέθανε ὁ Χριστός. Ἀμαρτάνοντες δέ μέ αὐτόν τόν τρόπον εἰς τούς ἀδελφούς καί πληγώνοντες τίν συνείδησίν των πού εἶναι ἀδύνατη, ἀμαρτάνετε εἰς τόν Χριστόν. Δι' αὐτόν τόν λόγον, ἔάν φαγητόν κάνητον ἀδελφόν μου νά πέσῃ, δέν θά φάγω κρέας ποτέ, διά νά μή γίνω αἰτία νά πέσῃ ὡς ἀδελφός μου. Δέν εἶμαι ἀπόστολος; Δέν εἶμαι ἐλεύθερος; Δέν εἶδα τόν Ἰησοῦν Χριστόν τόν Κύριόν μας; Δέν εἶσθε σεῖς τό ἔργον μου ἐν Κυρίῳ; Ἐάν δι' ἄλλους δέν εἶμαι ἀπόστολος, εἶμαι τούλαχιστον γιά σᾶς, διότι σεῖς εἶσθε ή σφραγίδα της ἀποστολῆς μου ἐν Κυρίῳ.

(Ἐκ της μεταφράσεως της Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Ἀρχιμ. Εβ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Αμπιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

ποιητή δικά μας «σκάνδαλα», καί τότε, σύν τῷ χρόνῳ, δέν ἀσχολούμαστε καθόλου μέ τούς διπλανούς μας, θεωρώντας τους ἐπιπλέον καλύτερούς μας καί ἐμᾶς συνεχῶς ἐλεημένους ἀπό τόν Θεό.

Νηστεία καί ἀπό πάθη

Ἐνας τρόπος νά πισμονοῦμε δημιουργικά τόν ἔαυτό μας εἶναι νά νηστεύουμε γιά τόν Χριστό, τό γηικύτερο πράγμα καί σονομα πάνω στή γῆ. Μᾶς παρουσιάζεται καί αὐτή τήν περίοδο ή εύκαιρία νά τό κάνουμε, γι' αὐτό ἂς τήν ἀδράξουμε. Ή νηστεία στά ἀπλά πράγματα, ὅπως εἶναι τό φαγητό, θά μᾶς ὀδηγήσει σέ πιο πιεπτές καί δύσκολες μορφές νηστείας, αὐτές ἀπό τά πάθη, τίς ἐφάμαρτες ἐπιθυμίες, τούς πιογισμούς καί τίς ἀμαρτίες. Εἶναι ή πιεγόμενη πνευματική νηστεία: «Νηστεύσωμεν ἀδελφοί σωματικῶς, νηστεύσωμεν καί πνευματικῶς», καταπῶς ψάλλομε.

Ἡ πνευματική νηστεία, μέ προϋπόθεση τή σωματική νηστεία, ὅπως ἀκριβῶς ὄριζει ή ἀγία μας Ἐκκλησία, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει τή σωματική ύγεια του, εἰσάγει τόν ἄνθρωπο στόν χῶρο της προσευχῆς, της πιέπτυνσης δηλαδή καί «νηστείας» τοῦ νοῦ του, της πνευματικῆς προσοχῆς, τῶν ποιητῶν παρηγορητικῶν δακρύων καί στεναγμῶν μέσα στήν καρδιά, στόν μέ αὐταπάρνηση πνευματικό ἀγώνα γιά χριστοποίηση, ἀγιασμό ὄλοκληρου τοῦ πιστοῦ καί στήν πνευματική ἐλεημοσύνη πρός τούς ἄλλους πιστούς, πού ὠστόσο εἶναι δικό μας σῶμα, σῶμα Χριστοῦ, ἀλλά καί σέ ἐκείνους πού δέν δηλώνουν πιστοί, τούς ἄθεους,

19 Φεβρουαρίου 2019: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

«Μνεία τῆς δευτέρας καὶ ἀδεκάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἀρχίπου, Φιλόμονος καὶ Ἀπφίας (α΄ αἰών). Φιλοθέης ὁσιομάρτυρος τῆς Ἀθηναίας († 1589). Ἦχος: β΄ – Ἐωθινόν: β΄ – Ἀπόστολος: Α΄ Κορ. π΄ 8 - θ΄ 2 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. σε΄ 31-46.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 26 Φεβρουαρίου, τῆς Τυρινῆς.

Ἀπόστολος: Ρωμ. ιγ΄ 11 - ιδ΄ 4 – Εὐαγγέλιον: Ματθ. σε΄ 14-21.

αίρετικούς, φαινότιούς, συκοφάντες, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, φύλου, γηώσσας, θρησκείας, πού ώστόσο είναι εικόνες τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστός σταυρώθηκε γιά ὅλους πάνω στή γῆ, καὶ θέλει ὅλοι νά σωθοῦν καὶ «εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας» νά ἔλθουν. "As τούς περιπτυχθοῦμε λοιπόν, ἀδελφοί, μέ τίς προσευχές μας, τή νήφουσα καρδιά μας, ἀλλά καὶ μέ τό ταπεινωμένο ἀπό τήν ὥποια τραχύτητα τῶν νηστειῶν καὶ τῆς ἄσκησης σῶμα μας. Κάμπτοντας τό θεῖο ἔλεος, μέ παύλειο φρόνημα, ἡρωική αύταπάρνηση, χαρά πνευματική καὶ αἰσιοδοξία, ἃς εἰσέλθουμε καὶ αὐτή τή χρονιά στῶν πνευματικῶν ἀγώνων τήν ἀπαρχή, τή νηστεία. Καλό στάδιο!

Ἀρχιμ. Ε. Τ.

ΣΥΜΕΩΝ ΚΟΥΤΣΑ, Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης

ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Λειτουργικά καὶ κατανυκτικά κείμενα

Δώδεκα κείμενα πού ἀναφέρονται στήν πνευματική προετοιμασία τοῦ πιστοῦ γιά τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τήν καρδιά τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους.

΄Από τίς ἐκδόσεις τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας

Η ΖΥΜΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

΄Ομιλίες σέ Εὐαγγελικές περικοπές καὶ ἔօρτές τοῦ Ἐπισκόπου Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου.
(σχῆμα 14X21 ἑκατ., σελ. 298)



Παρακαλούμενοι στή Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Έκκλησίας τῆς Ελλάδος (www.ecclesia.gr)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κύριγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ι. Ναό Ἀγίας Ειρήνης (όδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Εσπερινοῦ, στήν ὥποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά δύλεῖ.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιάστο φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Εκκλησίας τῆς Ελλάδος». Ιασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθαγγέλος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Υπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

΄Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δόλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr