



ΕΤΟΣ 65ον

19 Μαρτίου 2017

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 12 (3329)

ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ

Σοβαρότατα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἶναι τά ὅσα ἀναφέρει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στή σημερινή περικοπή, ἡ ὁποία μᾶς μιλάει γιά τό ἀρχιερατικό ἀξίωμα τοῦ Κυρίου, καὶ τίς ἐπιπτώσεις αύτοῦ τοῦ γεγονότος στήν πνευματική πορεία καὶ σωτηρία μας.

Οι ἀρχιερεῖς τῶν Ἰουδαίων

Στά χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἡ ὄπως ἀληθιῶς πέμε στήν ἐποχή τῆς πευτικῆς ιερωσύνης –ἐκ τῆς φυλῆς τοῦ Λευί, ἀπό τήν ὁποία προέρχονταν οἱ ἀρχιερεῖς– κάθε ἀρχιερέας, μέ παλαιότερο ὅλων τῶν Ἀαρών, «ζεχωριζόταν» ἀπό τούς ἀνθρώπους καὶ ἐγκαθίστατο ἀρχιερέας, ὥστε νά ὠφελοῦνται οἱ ἀνθρωποί ἀπό τή συμμετοχή τούς στά ἔργα τῆς λατρείας πού ἀναφέρονται στόν Θεό, μέ προεξάρχοντα τόν ἀρχιερέα, ὁ ὁποῖος προσέφερε δῶρα καὶ θυσίες γιά νά συγχωροῦνται οἱ ἀμαρτίες τοῦ πλαισίου.

‘Ο ἀρχιερέας αύτός ὄφειλε νά συμπαθεῖ τούς ἀνθρώπους τοῦ πλαισίου, διότι ἀμάρταναν ἀπό ἄγνοια καὶ πλάνη, ἀλλά καὶ ἐπειδή καὶ ὁ ἴδιος, ἀμαρτωλός ὡν, γνώριζε ἀπό ἡθική ἀσθένεια καὶ ἀδυναμίες ἀνθρώπινες. “Οπως πλοιόν προέβλεπε ὁ Νόμος, καθώς προσέφερε θυσίες ὑπέρ τοῦ πλαισίου, χρειαζόταν νά προσφέρει θυσίες καὶ γιά τόν ἐαυτό του, ὥστε νά συγχωρηθοῦν οἱ ἀμαρτίες του.

Κανείς δέν μπορεῖ ἀπό μόνος του καὶ ἀπό τόν ἐαυτό του νά πλάβει τήν τόσο ὑψηλή τιμή τῆς ἀρχιερωσύνης, ἀλλά καλεῖται ἀπό τόν Θεό, ὁ Ὁποῖος κατά τή δική του κρίσιν καλεῖ αύτόν πού πλαισίει τήν τιμή ἀπό Ἐκεῖνον, ὄπως ἀκριβῶς συνέβη καὶ μέ τόν Ἀαρών.

‘Ο Μελχισεδέκ

‘Ο Μελχισεδέκ εἶναι τό παλαιοδιαθηκικό πρόσωπο τό ὁποῖο προτυπώνει τήν ἀρχιερωσύνη τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ιερέας καὶ βασιλιάς τῆς Σαλήνη, καὶ σκοπί-

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ('Εβρ. δ' 14 - ε' 6)



Ἴνοιοῦς, ὁ μέγας Ἀρχιερεύς

Ἄδελφοί, ἔχοντες ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν νιὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμοιογίας. Οὐ γάρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ' ὁμοιότητα χωρὶς ἄμαρτίας. Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρορησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὑρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. Πᾶς γάρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβάνομενος ὑπέρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπέρ ἄμαρτιῶν, μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθενειαν· καὶ διὰ ταύτην ὁφείλει, καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτω καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν ὑπέρ ἄμαρτιῶν. Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, καθάπερ καὶ ὁ Ἄαρων. Οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασε γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ' ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν· Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε· καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· Σὺ ιερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκη.

μως στό κείμενο ἀποσιωπᾶται ἡ καταγωγή του, ὥστε νά φαίνεται ἀπάτωρ, ἀμήτωρ καὶ ἄρα ἀγενεαλόγητος, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Χριστός εἶναι ἀπάτωρ ὡς πρός τίν τὸν ἀνθρώπιν φύση, ἀμήτωρ ὡς πρός τή θεία φύση καὶ ἄρα δέν μπορεῖ νά γενεαλογηθεῖ. Ἐπίσης κατά τίν ἐπιστροφή τοῦ Ἀβραάμ ἀπό τή νίκη του κατά τῶν τεσσάρων βασιλέων, ὁ Μελχισεδέκ πρόσφερε θυσία μέ ἄρτο καὶ οἶνο ὡς προεικόνισμα τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ δέ Ἀβραάμ ὑποκλίθηκε στόν Μελχισεδέκ, ἄρα ὑποκλίθηκε καὶ ἡ «όσφυς» του, οἱ ἀπόγονοί του, ἄρα καὶ οἱ πιευίτες, ἀναγνωρίζοντας τίν ἀνωτερότητα τῆς ἀρχιερωσύνης τοῦ Χριστοῦ, πού προτυπώνεται στόν Μελχισεδέκ, ἀπέναντι στή πιευιτική ιερωσύνη. Τό δημά του σημαίνει «βασιλέας τῆς δικαιοσύνης» καὶ τό δημα τῆς πόλεως Σαλήμ σημαίνει «εἰρήνη».

Μένει ἀγενεαλόγητος, ὅπως προείπαμε, γιά νά εἰκονίσει τόν ἀδιάδοχο καὶ αἰώνιο χαρακτήρα τῆς ἀρχιερωσύνης τοῦ Χριστοῦ. Γ' αὐτό καὶ προφητικά ἡ Παλαιά Διαθήκη μαρτυρεῖ ὅτι ὁ Πατέρι μιηάει στόν σαρκωθέντα Υἱό του πιέγοντάς του: «Σύ εἰ ιερεύς εἰς τόν αἰῶνα κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ» (Ψαλμ. 109,4). Τόν ἀνακηρύττει δηλαδή ὁ Ἰδιος ἀρχιερέα, ὅχι κατά τό πρότυπο τῶν ἀρχιερέων τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλά κατά τόν τύπο καὶ τήν τάξην τοῦ Μελχισεδέκ. Ὁ Εχει κατευθείαν ἀπό τόν Πατέρα μοναδική καὶ παντοτινή τήν ἀρχιερωσύνη.

Ἡ ἀρχιερωσύνη τοῦ Χριστοῦ

Ἐχουμε, πιοπόν, μεγάλο ἀρχιερέα, ἀδελφοί. Ὁ Εζησε ἀνάμεσά μας, πρόσφερε τόν ἑαυτό του θυσία καὶ ἐξαγόρασε τίς ἄμαρτίες μας, ἀλλά καὶ ὁ Ἰδιος

ώς αιώνιος Ἀρχιερέας προσφέρει διπνεκῶς θυσία στόν Θεό, ὅντας ὁ Ἰδιος θύτης καὶ θύμα, ὅπως λένε οἱ Πατέρες. Ἐνδιαφέρεται συνεχῶς γιά ἐμᾶς, συμπάσχων καὶ συγκαταβαίνων στίς ἡθικές καὶ φυσικές ἀδυναμίες μας, ἐπειδή κι Ἐκεῖνος πειράστηκε μέ σὸλους τούς τρόπους μέ τούς ὄποιους μπορεῖ ἡ ἀνθρώπινη φύση νά πειρασθεῖ, ὅμοια μέ ἐμᾶς, ἀλλὰ δίχως νά ύποπεσει σέ καμία ἀμαρτία.

Μέ τήν Ἀνάληψή του στούς ούρανούς, παρακάθεται τώρα στά δεξιά τοῦ Πατέρα, ώς αιώνιος Ἀρχιερέας, ἔχοντας δοξάσει «παγγενῆ τόν Ἀδάμ», δηλαδή ὀλόκληρη τήν ἀνθρώπινη φύση πού φόρεσε καὶ περιμένει καὶ ἐμᾶς. Δέν είναι ἀπλός ἀνθρωπος, ἀλλὰ Υἱός τοῦ Θεοῦ, κι ἂς ὀμοιλογοῦμε καὶ μέ τά κείπην καὶ τήν καρδιά μας αιτή τήν ἀλήθεια. Νά τόν πιλησιάζουμε μέ θάρρος, μέ τήν καλῶς ἐννοούμενη παρρησία, «κεκραγότες μετά κραυγῆς ισχυρᾶς καὶ δακρύων» πρός τόν βασιλικό θρόνο τῆς δόξας του, τήν πηγή τῆς Χάριτος, πού ἀρδεύει ὅπλο τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Θά λάβουμε ἀπό Ἐκεῖνον ἄφεση ἀμαρτιῶν, εὔνοια, δωρεές καὶ ποικίλα θεῖα προσόντα, βοήθεια στίς κρίσιμες ὥρες τῶν πειρασμῶν, ἀφοῦ πρίν καὶ συνεχῶς καταθέτουμε ἐνώπιόν του τίς ἀμαρτίες, ἀνεπάρκειες, ἀναπηρίες, τραύματα καὶ θραύσματα τοῦ ἀθλίου ἑαυτοῦ μας.

«Εἰς τύπον καὶ τόπον τοῦ Χριστοῦ» ώς αἰώνιου ἀρχιερέως στέκεται κάθε Ὁρθόδοξος ἐπίσκοπος, φέροντας μέσα του διά τῆς κειροτονίας του, τή συνέχεια καὶ τήν ἐπέκταση τοῦ ἔργου τοῦ Ἀρχιερέως Χριστοῦ, τόσο ώς θρόνου διάδοχος, ὅσο καὶ «ώς τρόπων μέτοχος» τοῦ ἔργου καὶ τῆς διακονίας τῶν ἀποστόλων πού ὁ Χριστός ἐγκατέστησε ἐπί τῆς γῆς, γιά νά ποιμαίνουν τήν Ἐκκλησία του, πορευόμενοι σέ ὅλα τά ξένη, γιά νά διδάξουν ὅλα ἐκεῖνα πού διδάχθηκαν ἀπό τήν Ἰδιο.

Ο ἐπίσκοπος κηρύττει τόν θεῖο λόγο, τελεῖ ὅλα τά μυστήρια καὶ ποιμαίνει τήν Ἐκκλησία τοῦ μοναδικοῦ αἰώνιου Ἀρχιερέως, τοῦ Χριστοῦ. Ἔχει ώς βοηθούς του στό ἔργο αὐτό τούς πρεσβυτέρους καὶ τούς διακόνους, ἀλλὰ καὶ τούς μοναχούς, ἀκόμη καὶ τούς λαϊκούς, ὥστε ύπο πάντων, καθώς ἔχει δοθεῖ στόν καθένα, νά οικοδομεῖται καὶ νά αύξάνει ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Σάν Ἀρχιποιμένας, είναι ἐκεῖνος πού ἔχει τήν εύθύνη πλεύσης τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ὥστε ὅλοι, Κλῆρος καὶ Λαός, νά ὀδηγούμαστε «εἰς νομάς σωτηρίους».

Ἀρχιμ. Ἐ. Τ.

19 Μαρτίου 2017: KYPIAKH Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)
Χρυσάνθου καὶ Δαρείας τῆς Ἀθηναίας. Κλαυδίου καὶ τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων († 283).

Δημητρίου νεομάρτυρος τοῦ Τορναρά († 1564).

Τίχος: πλ. β' – Ἐωθινόν: ΣΤ' – Ἀπόστολος: Ἐβρ. δ' 14 - ε' 6 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. π' 34 - θ' 1.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ KYPIAKH: 26 Μαρτίου, Δ΄ Νηστειῶν (Ιωάννου τῆς Κλίμακος).

Ἀπόστολος: Ἐβρ. στ' 13-20 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. θ' 17-31.

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

- γνωρίζουμε τόν Θεό καλλιεργώντας ὅχι ἔνα νόημα, ἀλλά μιά σχέση,
- ἐπικαλούμαστε τή μόνη ἐπανάσταση: τήν ἐπανάσταση τῶν συνειδήσεων,
- προχωρᾶμε συσταυρωμένοι καὶ συναναστημένοι μέ τόν Χριστό,
- Γι'**
αὐτό:
 - χαιρόμαστε τή χαρά τοῦ ἄνθρωπου νά μπορεῖ νά ἀναπνέει ἐλεύθερα,
 - ἀντιστεκόμαστε σέ κάθε μορφή βίας καὶ φονταμενταλισμοῦ,
 - μεταλαμπαδεύομε τόν πολιτισμό μας,
 - μεγαλώνουμε σά φυτά στή Ρωμιοσύνη μέσα,
 - μοιραζόμαστε τό ἴδιο ὄραμα γιά ἔναν κόσμο μέ φῶς, ἀγάπη καὶ ἀλληλεγγύη.

Τέσσερα μεγάλα γεγονότα στά ὅποια πρωταγωνίστησαν ὁ Μέγας Κωνσταντίνος καὶ ἡ Ἅγια Ἐλένη σφράγισαν τήν ίστορία τῆς Εὐρώπης, ἄλλαξαν καὶ διαμόρφωσαν τήν ίστορία τοῦ κόσμου γενικότερα. Πρόκειται γιά:

1. Τήν ἀπόφαση τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων, τό ἔτος 313, πού κηρύσσει τήν ἀνεξιθղησκία καὶ παύει τούς διωγμούς κατά τῶν Χριστιανῶν.
2. Τήν ἀπόφαση γιά μεταφορά τῆς πρωτεύουσας τῆς αὐτοκρατορίας ἀπό τήν Παλαιά στή Νέα Ρώμη, τήν Κωνσταντινούπολη, τῆς ὅποιας τά ἐγκαίνια ἔγιναν στίς 11 Μαΐου τοῦ ἔτους 330.
3. Τή σύγκληση τῆς Α' ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τό 325, ἡ ὅποια καταδίκασε τόν Ἀρειανισμό.
4. Τήν εὔρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στούς Ἅγίους Τόπους.

Τά ἀνωτέρω προσδιόρισαν τό περιεχόμενο τῆς παγκόσμιας ίστορίας κατά τρόπο μοναδικό. Χωρὶς αὐτά, οὔτε ἡ Εὐρώπη θά εἶχε συγκεκριμένη πνευματική κληρονομιά, οὔτε ὁ κόσμος μιά τόσο ἀκμαία ἀκτινοβολία τοῦ χριστιανικοῦ μηνύματος γιά τόν Θεό καὶ τόν ἄνθρωπο. Γι' αὐτό καὶ ἡ Ἐκκλησία δίκαια τούς ὀνόμασε Ἰσαποστόλους.

ΥΠΟΛΟΧΗ ΙΕΡΟΥ ΣΚΗΝΩΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ

Κυριακή 14 Μαΐου 2017, ὥρα 6:30 μ.μ. μπροστά στό Δημαρχεῖο τοῦ Αίγαλεω (Λεωφ. Τερψίδης), ὑπό τοῦ Μακαριώτατου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Τερψιδίου Β'.

Τό Τιερό Σκίνωμα καὶ τό Τίμιο Ξύλο θά παραμείνουν στό Τιερό Προσκύνημα Ἀγίας Βαρβάρας ὁμονύμου Δήμου Ἀπικῆς (κοντά στό Αίγαλεω) ἀπό 14 Μαΐου ἕως 15 Τουνίου 2017.

Γιά περισσότερη ἐνημέρωσην ἐπισκεφθεῖτε τόν ίστότοπο:
www.agiaeleni.gr

‘Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ’ ὅλο τόν κόσμο μέσω Διαδίκτυου: www.apostoliki-diakonia.gr