



ΕΤΟΣ 65ον

26 Μαρτίου 2017

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 13 (3330)

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΗΡΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ

Στή σημερινή άποστολική περικοπή, άγαπητοί άδειφοί, ό άποστολος Παῦλος παίρνει ένα παράδειγμα από τίν Παλαιά Διαθήκη, τόν Ἀβραάμ, στόν όποιο ό Θεός ύποσχέθηκε ἐνόρκως εὐλογίες καί σ' αὐτόν καί στούς ἀπογόνους του καί μᾶς τόν προβάλλει ώς πνευματικό παράδειγμα, διότι τίν ἐκπλήρωσην αὐτῶν τῶν ἐπαγγελιῶν μέ μακροθυμία καί ύπομονή ἀνέμενε ὁ Ἀβραάμ, χωρίς νά κάσει τίν πίστη του. Γ' αὐτό καί μένει στούς αιῶνες ἀταλάντευτο πρότυπο πίστεως καί ύπομονῆς γιά ὅλους τούς Χριστιανούς.

Οι ύποσχέσεις

Τέσσερις φορές φαίνεται ό Θεός νά ύπόσχεται στόν Ἀβραάμ διάφορες εὐλογίες: τοῦ ύπόσχεται ὅτι ἡ γῆ Χαναάν, ὅπου θά φτάσει από τή Χαρράν τῆς Μεσοποταμίας, θά είναι δική του, ὅτι οἱ ἀπόγονοί του θά πληθύνουν σάν τήν ἄμμο τῆς θάλασσας, ὅτι θά ἀποκτήσουν παιδί, ἀν καί αὐτός καί ἡ Σάρρα ἔταν σέ πολύ προχωρημένη ἡλικία, καί ἐπίσης –μετά τή θυσία τοῦ Ἰσαάκ πού δέν πραγματοποιήθηκε– ὅτι θά πληθύνει μέ τό παραπάνω τούς ἀπογόνους του (Γεν. κεφ. 12· 17· 22).

Ο Θεός ύπόσχεται, ἀλλά καί ὄρκίζεται στόν ἔαυτό του γιά νά προσδώσει «κύρος» στά λιγόμενά του, χρησιμοποιώντας τήν ἀνθρώπινη τακτική τοῦ ὄρκου.

Η μακροθυμία τοῦ Ἀβραάμ

Ἐνα σημεῖο τό όποιο πρέπει νά προσέξουμε, εἶναι ἡ διευκρίνιση πού μᾶς κάνει τό κείμενο, ὅτι ὁ Ἀβραάμ «μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας», πού σημαίνει ὅτι δέν ἀρκοῦσε ἡ ύπόσχεση –καί μάθιστα ἡ ἐνορκη– τοῦ Θεοῦ γιά νά πραγματοποιήθουν ὅλες αὐτές οι εὐλογίες. Τίς ἔλαβε λόγω καί τῆς μακροθυμίας καί τῆς μεγάλης ύπομονῆς πού ἔδειξε. Υπῆρξαν φορές πού ό Θεός ζητοῦσε ἀπό τόν Ἀβραάμ πράγματα πού ἔρχονταν σέ πλήρη ἀντίθεση μέ ὅσα τοῦ



Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ('Εβρ. 5' 13-20)

Ἡ παράκληση τῆς ἐλπίδος

Ἄδελφοί, τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ' οὐδενὸς εἶχε μεῖζον σὸν ὄμόσαι, ὅμοσε καθ' ἓντοῦ, λέγων· Εἴ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε· καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας. Ἀνθρώποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μεῖζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὄρκος· ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν δόκω, ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον φεύγασθαι Θεόν, ἴσχυρὰν παράλληλον ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος· ἦν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, ὅπου πρόδρομος ὑπέρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.

εἶχε ύποσχεθεῖ, π.χ. νά θυσιάσει τὸν μονάκριβο γιό του, τὸν Ἰσαάκ! Κι ὅμως, οὔτε τότε κλονίζεται ἢ πίστη τοῦ Ἀβραάμ, μοιλονότι ἀπό ἀνθρώπινης πλευρᾶς εἶναι βέβαιο ὅτι αἰσθάνθηκε ἀφόρητο πόνο.

Ἄποτελεῖ πρότυπο, λοιπόν, γιά ἐμᾶς ὁ Ἀβραάμ, ἀδελφοί μου, διότι, ἐνῶ φαίνεται νά ἔργα δόμαστε ἔργα εὐάρεστα στὸν Θεό, ὠστόσο, ἐπειδή δέν βλέπουμε «ἀποτέλεσμα» κατά τῇ δική μας κρίση, βαθιάτερο μέθε από λογισμούς ἀπιστίας πού ἀπέχουν πολὺ ἀπό τὸν δίκαιο πατέρα μας Ἀβραάμ, ὁ ὅποιος διαμέσου τῶν αἰώνων μᾶς καθεῖ μέ σάλπισμα ἐγερτήριο κατά τῆς δυσπιστίας, τῆς συνακόλουθής της πνευματικῆς ἀδιαφορίας καί τῆς νωθρότητας. Ὁ Χριστός μᾶς εἶπε νά ζητᾶμε πρῶτα τῇ βασιλείᾳ του καὶ ὅ,τι χρειάζεται νά προστεθεῖ στὴν ζωὴν μας, θά ἔλθει. Ἐάρα τό πρόβλημά μας εἶναι ὅτι, συνειδητά ἢ ἀσυνειδητα, δέν ζητᾶμε τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ καί ἐγκηλωβιζόμαστε στὸν κόσμο τῶν αἰσθήσεων καί φαινομένων, μέ ἀποτέλεσμα νά xάνουμε τὸν προσανατολισμό μας. Κινούμαστε δηλαδή φίλαυτα καί κεντρομόλια, κενόδοξα, χωρίς νά ἀνοιγόμαστε στὴ θεία ἀγάπη καί τό μυστήριο της.

Συγκρινόμενοι μάθηστα πρός τὸν Ἀβραάμ, μένουμε ἀναπολόγητοι, διότι ἐκεῖνος δέν εἶχε γνωρίσει τὸν Χριστό καί τὴν Ἑκκλησία του, δέν συμμετεῖχε στὴ θεία Λειτουργία, οὔτε ἐλάμψανε τὸν Χριστό πού κατοικοῦσε καί ἐμενε μέσα του! Θεμελιώδης ἡ διαφορά, θά πέγαμε. Δέν ύπηρχε τόπος σύναξης τῶν πιστῶν πρίν ἀπό τὸν Χριστό. Ἀπό τίν ενανθρώπιστο τοῦ Υιοῦ καί Λόγου καί τὴν εἰσοδό του στὴν Ἱστορία τῶν ἀνθρώπινων μεριμνῶν, βασάνων καί προβλημάτων, ὁ Χριστός γίνεται ἡ βελόνα καί ἐμεῖς νῆμα περασμένο σ' αὐτήν τὴν βελόνα, πού μᾶς κεντᾶ πάνω στὸ ὑφασμα τῆς θείας ἀγάπης, χαρίζοντάς μας τὸν πρότερο αἴγιλη μας καί ἀκόμη περισσότερο.

Μετάφραση της Αποστολικής περικοπῆς

Ἄδελφοί, ὅταν ὁ Θεός ἔδωκε ὑπόσχεσιν εἰς τὸν Ἀβραάμ, ὥρκίσθηκε εἰς τὸν ἔαυτόν του, ἀφοῦ δέν εἶχε ἄλλον μεγαλύτερον εἰς τὸν ὄποιον νά ὥρκισθῇ, καὶ εἶπε, Ἀλήθεια, θά σέ ὑπερευλογήσω καί θά σέ ὑπερπληθύνω, καί ἔτοι ὁ Ἀβραάμ, μέ τίνι ὑπομονήν του, ἔλαβε τίνι ὑπόσχεσιν. Οἱ ἄνθρωποι ὥρκιζονται εἰς κάποιον πού εἶναι μεγαλύτερος καί ὁ ὥρκος θέτει δι' αὐτούς τέρμα εἰς κάθε ἀμφισβήτησιν καί δίνει ἐπιβεβαίωσιν. Ἔτοι καί ὅταν ὁ Θεός ἤθελε νά δείξῃ σαφέστερα εἰς τούς κληρονόμους τῆς ὑποσχέσεώς τοῦ ἀμετάβλητον τῆς ἀποφάσεως του, τίνι ἐγγυήθηκε μέ ὥρκον, ὡστε, διά δύο πραγμάτων ἀμεταβλήτων διά τὰ ὄποια εἶναι ἀδύνατον νά ἀποδειχθῇ ὁ Θεός ψεύτης, ἐμεῖς, πού κατεφύγαμεν εἰς αὐτόν, νά ἔχωμεν μεγάλην ἐνθάρρυνσιν νά κρατήσωμεν σφιχτά τίνι ἐλπίδα πού εἶναι ἐνώπιόν μας. Τίνι ἐλπίδα αὐτήν τίνι ἔχομεν σάν ἀγκυραν τῆς ψυχῆς, ἀσφαλῆ καί βεβαίαν, ἢ ὄποια μπαίνει μέσα, πίσω ἀπό τὸ καταπέτασμα, ὅπου ἐμπῆκε πρόδρομος πρός χάριν μας ὁ Ἰησοῦς, ἀφοῦ ἔγινε ἀρχιερεὺς αἰώνιος κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλη, Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

Προκείμενη ἐλπίδα μας, ὁ Χριστός

“Οπως ἀκριβῶς ὁ Θεός ὑποσχέθηκε καί ὥρκίστηκε στὸν Ἀβραάμ, ὡστε μέ τή μακροθυμία καί ὑπομονή του νά δεῖ νά πραγματοποιοῦνται οἱ ἐπαγγελίες καί οἱ γήνιες ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ, ἔτοι καί ἐμεῖς, «κρατοῦντες τῆς πίστεως» τοῦ Ἀβραάμ ὡς ἄλλοι κληρονόμοι του, νά ἀγκυροβοήθουμε μέσα στὸν Χριστό, διαμέσου τοῦ τρόπου ζωῆς μας. Τώρα πιλέον, ἀπό τήν Ἀνάσταση, τήν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ καί τήν Πεντηκοστή, τό «τοπίο» ἔχει ἀλλάξει καί οὔριος ὁ ἄνεμος τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, πνέει μέσα στήν καρδιά μας, ὑπό τὸν ὅρο ὅτι ἔχουμε τή ζώσα καί ζέουσα πίστη. Σέ ποιόν; Στὸν Χριστό, ὡς Κύριο τῆς ἱστορίας καί τοῦ βίου μας. Πιστεύω, σημαίνει ἐμπιστεύομαι, ἔχω ἐμπιστοσύνη καί παραθέτω, ἀφήνω τή ζωή μου στά χέρια τοῦ Χριστοῦ, «καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα».

Ἡ πίστη στὸν Χριστό ἐκφράζεται διά τῶν ἔργων μου, τά ὄποια «ἄλλατι ἡρτυμένα», ἐκφράζουν ἀκριβῶς αὐτή τήν πίστη στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί ὅχι κάποιου ἄλλου. Καί τά ἔργα αὐτά δέν εἶναι ἄλλατα ἀπό τήν ἐφαρμογή τῶν εὐαγγελικῶν ἐντολῶν καί τήν ἐργασία τῶν ἀρετῶν, πού ἀποτελοῦν ἄριστα φάρμακα καί βοηθοῦν τὸν ἄνθρωπο «σύν τῷ χρόνῳ» νά δεῖ «Θεοῦ πρόσωπο». Κέντρο αὐτῆς τῆς ἐργασίας ἐπί τοῦ προβληματικοῦ ἔαυτοῦ μας εἶναι ἡ μέ ἐπίγνωση καί κατάληπη προετοιμασία συνή μετοχή μας στό ποτήριο τῆς Ζωῆς, στό

26 Μαρτίου 2017: ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ)

«'Απόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου».

Σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Τῶν ἐν Γοιθίᾳ 26 μαρτύρων.

Τίχος: βαρύς – Έωθινόν: Ζ' – Ἀπόστολος: Ἐβρ. στ' 13-20 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. θ' 17-31.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ: 2' Ἀπριλίου, Ε' Νηστειῶν (Μαρίας τῆς Αίγυπτιας).

Ἀπόστολος: Ἐβρ. θ' 11-14 – Εὐαγγέλιον: Μάρκ. ι' 32-45.

σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου. Ὁ Χριστός μᾶς ὑποσχέθηκε ὅτι θά παραμένει μαζί μας, ὅπες τὶς ἡμέρες τοῦ ἐπίγειου βίου μας καὶ ἐπίσης ὅτι ὅσους μετανοοῦμε θά μᾶς πάρει μαζί του στή βασιλεία του. Οὐράνιες ὑποσχέσεις! Ἐπιπλέον δόνησης ἀψευδῶς ὅτι μέ αὐτόν πού τρώει τὸ σῶμα του καὶ πίνει τὸ αἷμα του μένει μαζί καὶ σὲ τούτη τῇ ζωῇ, τήν ἐπίγεια, ἀλλὰ καὶ στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων.

Ἄρχιμ. Ἑ. Τ.

ΘΕΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ: ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΖΩΗ

‘Αναστασίου, Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου καὶ πάσης Ἀλβανίας
(ἔκδοση Α', σελίδες 376)

Συλλογή κατηχητικῶν μαθημάτων (παρουσίαση, ἀνάλυση, πρακτική ἐφαρμογή) για ἑφθίους πού διακρίνεται σὲ δύο μέρη: στὸ Α' μέρος ἐκτίθεται ἡ ὁρθόδοξη Τριαδολογία, ἐνῷ στὸ Β' μέρος ἀναπτύσσονται ἡ ὁρθόδοξη ἡθική καὶ τὸ ἔοτελόγιο τῆς Ἐκκλησίας.

Νέα ἔκδοση τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας

JEAN DANIÉLOU ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ

(Α' ἔκδ., σχῆμα 14x21 ἐκατ., σελ. 176)

Τό νά μιλάει κανείς γιά τούς Ἀγγέλους δέν εἶναι ἄκαρο. Διαπιστώνομε ὅτι οἱ γνωστότεροι Ἅγιοι καὶ ἀνθρωποι τοῦ Θεοῦ ἔζησαν ἐξοικειωμένοι μὲ αὐτούς. Καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση τούς παραχώρησε ἔνα εὐρύ πεδίο στή θεολογία της.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6.00 μ.ρ. γίνεται τὸ κύριψμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στὸν Ἱ. Ναό Ἀγίας Εἰρήνης (όδ. Αἰόλου) Ἀθίνα. Προγεῖται ἡ Ἄκολουθία τοῦ Εουερίνοῦ, οὐνό δόπια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καὶ θά διμίλει.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἔβδομαδιατὸ φύλλο ὄρθοδόξου πίστεως καὶ ζωῆς τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἰασίου 1, 115 21 Ἀθίνα. Ἔκδότης - Διευθυντής: Ἐπίσκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

*Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' ὅλο τὸν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr