



ΕΤΟΣ 66ον

25 Μαρτίου 2018

ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 12 (3382)

ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Γιορτή ἐλευθερίας ὁ Εύαγγελισμός τῆς Θεοτόκου. Ὁρχεται ἐπιτέλους ὁ ἀληθινός ἐλευθερωτής μας, τὸν ὄποιο, αἰώνες πρίν, τὸν προανήγγειλαν οἱ Προφῆτες καὶ μέ λαχτάρα τὸν περίμεναν οἱ δίκαιοι. Δέν εἶναι ἄγγελος οὗτε ἄνθρωπος. Εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού σήμερα γίνεται καὶ υἱός τῆς Παρθένου. Ἐκεῖνος, μέ ἀσύγκριτα μεγαλύτερη λαχτάρα ἀπό ὅστιν τὸν περιμέναμε ἐμεῖς, περίμενε νά βρεθεῖ ἄνθρωπος, πού θά τοῦ ἔτοιμαζε «τόπο νά κατοικήσει».

Η ἔτοιμασία τοῦ Θρόνου

Καί βρέθηκε ἡ Παρθένος Μαριάμ ἀπό τή γενιά τοῦ Δαβίδ, ἡ ὄποια «ἀπό τή στιγμή πού γεννήθηκε, οἰκοδομοῦσε κατάλυμα γιά Ἐκεῖνον· καὶ ἀγωνιζόταν νά καταστήσει τόν ἑαυτό της κατοικία τοῦ Θεοῦ, τόσο ὥραία πού νά εἶναι ἄξια γι' αὐτόν. Ἔτσι, ὅταν ἡλθε, τίποτε δέν βρῆκε νά κατηγορήσει στά ἀνάκτορα ὁ Βασιλιάς» (ἄγιος Νικόλαος Καβάσιλας). Τόσο καθαρό καί ἄγιο ἦταν τό «παλάτι», πού ἔτοιμασε ἡ Παρθένος. Τό πέει χαρακτηριστικά καί ἔνα τροπάριο τῆς ἑορτῆς: «Ψυχήν ἡγγισε καί σῶμα καθηγίασε, ναόν είργασατο χωριτικόν τοῦ Θεοῦ, σκηνήν θεοκόσμητον καί ἔμψυχον τέμενος».

Πῶς τά κατάφερε ἡ μικρή κόρη τῆς Ναζαρέτ; Τά κατάφερε, γιατί εἶχε μάθει νά φυλάει καλά τήν πόρτα τοῦ «παπλατιοῦ». Ἐλεγχει αύστηρά κάθε ἐπισκέπτη λογισμό, ἐπιθυμία, συναίσθημα, φαντασία, κάθε κίνηση ψυχῆς καί σώματος. «Ἔτσι ἀσκοῦσε καί κρατοῦσε δυναμικά τήν ἐλευθερία της, προστατεύοντας τόν ἑαυτό της ἀπό καταληψίες καί κλέφτες.

Αύτό φάνηκε ξεκάθαρα καί στήν ἐπίσκεψη τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ. Μόλις τόν εἶδε, «διεταράχθη», μᾶς πέει ὁ εύαγγελιστής Λουκᾶς. Φοβήθηκε μήπως εἶναι κάποιος ἀπατηλός ἄγγελος, «κλέπτων τάς κατά τήν Εὔαν ἀπερισκέπτους» (ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς). Κάποτε ἔνας ἐκπεσών ἄγγελος ἔξαπάτησε τήν ἀπερίσκεπτη Εὔα καί τῆς ἔκλεψε ὅ,τι ποιήσιμότερο εἶχε: τόν ύγιν φό-



ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. α' 24-38)

«Ιδού ἡ δούλη Κυρίου»

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ Ζαχαρίου, καὶ περιέκρυψεν ἔαυτὴν μῆνας πέντε, λέγοντα: ὅτι οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις, αἷς ἐπειδὲν ἀφελεῖν τὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἔκπτω, ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ἥ ὄνομα Ναζαρέτ, πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, φῶντα Ιωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυΐδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. Καὶ εἰσελθὼν ὁ Ἀγγελος πρὸς αὐτήν, εἶπε· Χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σου· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν. Ἡ δὲ ἰδοῦσα, διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο, ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμός οὗτος. Καὶ εἶπεν ὁ Ἀγγελος αὐτῇ· Μή φοβοῦ, Μαριάμ· εῦρες γάρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. Καὶ ἰδού, συλλήψῃ ἐν γαστρί, καὶ τέξῃ νίον, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. Οὗτος ἔσται μέγας, καὶ Υἱὸς Ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυΐδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακώβος εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. Εἶπε δὲ Μαριάμ πρὸς τὸν Ἀγγελον· πᾶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπει ἀνδρα οὐ γινώσκω; Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἀγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ἄγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἄγιον κληθήσεται Υἱὸς Θεοῦ. Καὶ ἰδού, Ἐλισάβετ ἡ συγγενής σου, καὶ αὐτὴ συνειληφνῖα νίον ἐν γῆραι αὐτῆς, καὶ οὗτος μήν ἔκπτω ἐστίν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· ὅτι οὐκ ἀδύνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ὄγκια. Εἶπε δὲ Μαριάμ· Ίδού ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτο μοι κατὰ τὸ ὄγκια σου. Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτῆς ὁ Ἀγγελος.

βο τοῦ Θεοῦ καὶ τή σωτήρια ὑπακοή στήν ἐντολή του. Καί αὐτή ἡ ἀπερισκεψία τῆς Εὔας ἔγινε αἰτία σκλαβίας καὶ θανάτου γι αὐτή καὶ γιά ὅπλο τό ἀνθρώπινο γένος. Γι' αὐτό καὶ ἡ Παναγία «τόν ἀσπασμόν ἀνεξετάστως οὐ παρεδέξατο». Καί μόνο ὅταν ὁ ἀρχάγγελος διέλυσε τόν θεοφιλή φόβο της, «τοῦ ἀνοιξε τήν πόρτα», γιά νά τῆς μεταφέρει τήν πιό χαρούμενη εῖδοση, πού ἄκουσε ποτέ ἡ ἀνθρωπότητα.

Ἡ σωτήρια ἀπάντηση

Ἄλλα καὶ ὅταν ἄκουσε ὅτι ὁ Θεός τήν καλεῖ νά τήν κάνει μπτέρα του, τήν ταραχή τή διαδέχθηκε ἡ εὐθύογη ἀπορία: «Πῶς θά γίνει αὐτό σέ μένα, πού είμαι καὶ θέλω νά παραμείνω παρθένος;». Ἡ ἀπορία της δέν ἦταν ἔκφραση οὕτε ἀμφιβολίας οὕτε ἀπιστίας, ὅπως συνέβη μέ τόν ἄγιο Ζαχαρία. Ἀντίθετα, «ώς σοφή καὶ συνετή ζητάει νά μάθει τόν τρόπο τοῦ πράγματος» (ἄγιος Θεοφύλακτος). «Ετσι, ὁ ἀρχάγγελος Γαβριὴλ δέν τήν κατακρίνει, ἀλλά τῆς ἔξηγει: «Πνεῦμα Ἅγιο Θά ἔλθει σ' ἐσένα καὶ δύναμην τοῦ Ὑψίστου Θά σέ ἐπισκιάσει». Ποιός δοξοχαρής δέν θά κόμπαζε ἀπό κενοδοξία καὶ ὑπεροφάνεια, συνειδητοποιώντας ὅτι ἐπιθέχθηκε ἀπό τόν Θεό γιά μιά τέτοια τιμή;

Μετάφραση της Εὐαγγελικῆς περικοπῆς

“Υστερα ἀπό τὰς ὥμερας αὐτάς ἡ Ἐλισάβετ, ἡ γυναικα του, ἔμεινε ἔγκυος καὶ ἔκρυψε τὸν ἑαυτὸν της ἐπί πέντε μῆνας καὶ ἔλεγε, «Ἄυτό μοῦ ἔκανε ὁ Κύριος κατὰ τὰς ὥμερας, πού ἐνδιαφέρθηκε νά μοῦ ἀφαιρέσῃ τὸν ἐντροπήν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων». Κατά δέ τὸν ἔκτον μῆνα ἀπεστάλπο ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπό τὸν Θεόν εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, πού ὠνομάζετο Ναζαρέτ, πρός παρθένον, ἡ ὥποια ἦτο μνηστευμένη μὲν ἀνδρα ὄνομα-ζόμενον Ἰωσήφ ἀπό τὸν οἶκον τοῦ Δαυΐδ καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου ἦτο Μαριάμ. Καὶ ὅταν παρουσιάσθηκε εἰς αὐτὴν ὁ ἄγγελος τῆς εἶπε, «Χαῖρε κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος εἶναι μαζί σου, εὐλογημένη εἶσαι σὺ μεταξύ τῶν γυναικῶν». Αὐτὴ δέ μόλις τὸν εἶδε, ἐταράχθηκε μὲν τὰ λόγια αὐτά καὶ ἐσκέπτετο τί σημαίνει ὁ χαιρετισμός αὐτός. Καὶ ὁ ἄγγελος τῆς εἶπε, «Μή φοβᾶσαι, Μαριάμ, διότι εύρηκες χάριν ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ. Θά μείνῃς ἔγκυος καὶ θά γεννήσῃς υἱόν καὶ θά τὸν ὄνομάσῃς Ἰησοῦν. Αὐτός θά εἶναι μέγας καὶ θά ὄνομασθῇ Υἱός τοῦ Ὑψίστου καὶ θά τοῦ δώσῃ ὁ Θεός τὸν θρόνον τοῦ Δαυΐδ τοῦ πατέρα του, καὶ θά βασιλεύσῃ εἰς τὸν οἶκον τοῦ Ἰακώβ αἰωνίως καὶ ἡ βασιλεία του δένθα ἔχῃ τέλος». Εἶπε δέ ἡ Μαριάμ πρός τὸν ἄγγελον, «Πῶς θά γίνη αὐτό, ἀφοῦ δένθα ἔχω ἄνδρα;». Ὁ ἄγγελος ἀπεκρίθη, «Πνεῦμα Ἀγιον θά ἔλθῃ σ' ἐσέ καὶ δύναμις τοῦ Ὑψίστου θά σέ σκιάσῃ· διά τοῦτο καὶ τό ἀγιον πού θά γεννηθῇ θά ὄνομασθῇ Υἱός Θεοῦ. Καὶ ἡ Ἐλισάβετ ἡ συγγενής σου, συνέλαβε καὶ αὐτὴ υἱόν εἰς τὰ γεράματά της καὶ αὐτὴ πού θεωρεῖται στείρα, εἶναι τώρα εἰς τὸν ἔκτον μῆνα της, διότι κανένα πρᾶγμα δένθα ἔχει ἀδύνατον εἰς τὸν Θεόν». Εἶπε τότε ἡ Μαριάμ, «Ἴδού ἡ δούλη τοῦ Κυρίου· ἂς μοῦ γίνη ὅπως εἴπες». Καὶ ἔφυγε ἀπ' αὐτὴν ὁ ἄγγελος.

(Ἐκ τῆς μεταφράσεως τῆς Καινῆς Διαθήκης τῶν ἀειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα,
Ἀρχιμ. Εὐ. Ἀντωνιάδου, Ἀμ. Ἀλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Ἐκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ)

“Ομως ἡ γεμάτη τέλεια ταπείνωση Μαρία, οὕτε ὅταν ἄκουσε νά τὴν προσφωνεῖ ὁ Ἀρχάγγελος «κεχαριτωμένη», οὕτε ὅταν βεβαιώθηκε ὅτι τὴν διάλεξε ὁ Θεός γιά μπτέρα του, ἄφοσε τὴν ἐπαρσην νά τὴν ἀληθοιώσει· ἀλλὰ τὸ μόνο πού βρῆκε νά ἀπαντήσει ἦταν: «Ἴδού ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτο μοι κατά τὸ ρῆμά σου!» Μέ ἀλλὰ πλόγια, τοῦ εἶπε: «Μιά ζωή ἀγωνίζομαι νά ἔχω μοναδικό καύχημά μου, ὕψιστη χαρά μου καὶ τέλεια ἀπόλλαυση τῆς ἐλευθερίας μου τὸ νά είμαι δούλη τοῦ Θεοῦ· τὸ νά ὑποτάσσω ἐλευθερα πάντοτε τὸ θέλημά μου στό δικό του θέλημα. » As γίνει ὅ,τι Ἐκεῖνος θέλει.

Μέ τὸν σκῆνηρό ἀγώνα τῆς ισόβιας ὑπακοῆς της, πού κορυφώθηκε σ' αὐτὴ τὴν ὄλόψυχη ἀνταπόκριση στὸ κάλεσμα τοῦ Θεοῦ νά τὸν γεννήσει κατά σάρκα, ἡ Πλαναγία ἔγινε «πηγή καὶ ρίζα τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπινου γένους» (ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς). Μέ αὐτὴ τὴν τέλεια ὑπακοή της διόρθωσε τὴ θανάσιμη παρακοή τῆς Εὔας καὶ χάρισε στὸν κόσμο τὴν ἀληθινή ἐλευθερία καὶ τὴν ἀληθινή ζωή. Ὅφερε στὸν κόσμο τὸν δεύτερο Ἀδάμ, τὸν Κύριο τῆς δόξης, τὸν μόνο πού μποροῦσε νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τὰ πιό φρικτά δεσμά: τῆς ἀμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου.

25 Μαρτίου 2018: Ο ΕΥΑΙΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

(Έθνική έορτή ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821).
Μαρίας όσιας τῆς Αἰγυπτίας.

*Hxos: α' – Ἐωθινόν: — — Ἀπόστολος: Ἐβρ. β' 11-18 – Εὐαγγέλιον: Λκ. α' 24-38.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΠΙΑΚΗ: 1 Ἀπριλίου, τῶν Βαΐων.

Ἀπόστολος: Φιλιπ. δ' 4-9 – Εὐαγγέλιον: Ἰω. ιβ' 1-18.

Ἡ μεγάλη συνεργασία

Γιά τή δημιουργία τοῦ πρώτου Ἀδάμ ὁ Θεός συνεργάστηκε μέ τόν μονογενή του Υἱό λέγοντας: «Ποιήσωμεν ἄνθρωπον». Σήμερα ὅμως, πού ἔκρινε ὁ Θεός ὅτι ἔφτασε ἡ ὥρα νά «εἰσαγάγῃ τόν πρωτότοκον εἰς τήν οἰκουμένην», καί νά πλάσει τόν δεύτερο Ἀδάμ, συνεργάζεται μέ τήν Παρθένο Μαρία. Τή μεγάλη ἔκεινη «βουλή» τοῦ Θεοῦ, γιά τίν όποια μίλησε ὁ προφήτης Ἡσαΐας, ζητάει ὁ Θεός νά τήν ἐπικυρώσει –καί τήν ἐπικυρώνει– ἡ μέχρι τώρα ἄγνωστη σεμνή κόρη τῆς Ναζαρέτ.

Μέ αύτό τόν τρόπο ἡ σάρκωση τοῦ Λόγου ἦταν ἔργο ὅχι μόνο τοῦ Πατρός, πού «εύδόκησε», καί τῆς δυνάμεως του, πού «ἐπεσκίασε», καί τοῦ Ἅγιου Πνεύματος, πού «ἐπεδήμησε», ἀλλά καί τῆς Παρθένου, πού ἐλεύθερα θέλησε καί δέχθηκε νά διακονήσει στό μυστήριο τῆς σωτηρίας μας. Γιατί, ὅπως xωρίς ἔκεινους δέν ἦταν δυνατόν νά ύπάρξει καί νά προσφερθεῖ στούς ἀνθρώπους ἡ ἀπόφαση γιά τή σάρκωση τοῦ Λόγου, ἔτσι xωρίς τό ἐλεύθερο «ναί» καί τήν ἐλεύθερη ύπακοή τῆς Πανάγης, θά ἦταν ἀδύνατη ἡ πραγματοποίηση τῆς θείας βουλῆς. Αύτή εἶναι ἡ δόξα τῆς Παρθένου. Αύτή εἶναι ἡ σωτηρία εὔεργεσία της πρός τήν ἀνθρωπότητα. «Διό καί ἡμεῖς τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά Σοῦ». Ἀρχιμ. Β.Λ.



Παρακαλούθηστε τό Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (www.ecclesia.gr)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ «ΦΩΝΗΣ ΚΥΡΙΟΥ»: 1) Κάθε Σάββατο καί ὥρα 6.00 μ.μ. γίνεται τό κέρυγμα τῆς «Φωνῆς Κυρίου», στόν Ἱ. Ναό Ἅγιας Εἰρήνης (όδ. Αιόλου) Ἀθήνα. Προηγεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐσοπερίνου, στήν όποια περιστασιακῶς θά χοροστατεῖ ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκοπος καί θά ὅμιλει.

«ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ», ἑβδομαδιαῖ φύλλο ὁρθοδόξου πτίστεως καί ζωῆς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Ἱασίου 1, 115 21 Ἀθήνα. Ἐκδότης - Διευθυντής: Ἐπίκοπος Φαναρίου Ἀγαθάγγελος. Σύνταξη, τηλ. 210.7272.331. Διεκπεραίωση, τηλ. 210.7272.388. Ὑπό τῶν ἰερῶν ναῶν διανέμεται δωρεάν. Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας.

* Η «ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ» σ' δλο τόν κόσμο μέσω Διαδικτύου: www.apostoliki-diakonia.gr